

## Tur til Sverige 2012 –

**Start d. 30. maj 2012 – onsdag.**

### **Bjert.**

Vaskede hele mandag og fik lavet pakkedliste, og tirsdag var det så bare at fylde poser og tasker med ting og sager, og det gik faktisk helt let. Havde besøg af Majbritt for at hun kunne få lavet et broderi på en kjole.

Fik pakket huset ned og afleveret tasker med pc og kopidisk til MJ, og startede så kl 8 ud af byen.

Kørte til Storebælt og det uden de store problemer, videre over Øresundsbroen uden for meget trafik, og kørte så videre sydpå til **Falsterbo**.

Det er en meget spændende lille by, - her var de store sildefangster og sildemarkeder i middelalderen, og hele byen er med lange lige gader og smukke gamle huse.

Fik dejlig middag på den lokale Gæstgivergården, : suppe, stegt lam med nye kartofler, citronvand og kaffe SEK 95,-. Og det var bare dejligt.

Var lidt nede ved havnen, og kørte videre langs den sydlige skånekyst til **Trelleborg** og videre til **Ystad**. Her fik jeg fat i et mobilmodems kort og nogle nye fuglebøger og en Sverigesbog.

Det er en fin lille handelsby med masser af færger til Bornholm og Polen.

Kørte lidt videre til den lille **by Hammerhög**, og fandt hurtigt vh, som lå i en gammel gård. Der var ikke andre end mig, så det var roligt og sov fint.

Havde lige et problem; havde ikke fået det rigtige strøm kabel med til Pc, så ingen strøm på den.. øv.  
Km 408

### **Hammerhög vh.                      torsdag d. 31. maj 2012**

Var tidligt oppe og fik lavet noget the og brød, og fik hurtigt pakket bilen og gjort lidt rent og så var det var af sted kl 7.30 og lidt længere sydpå til det gamle herresæde **Glimmingehus**, som er fra 1499, og står nogenlunde uændret siden da. Der er en lille voldgrav og med meget små vinduer og en lille bitte dør ind til huset.

Videre til **Simrishamn** og gik lidt rundt på havnen og op til torvet og den lille kirke og rådhuset. En køn lille by med masser af liv om sommeren sikkert.

Kørte ned sydpå igen og langs kysten tilbage til **Ystad**, for at få et nyt kabel til PC, og det gik fint.

Kørte igen nordpå og ud til kysten mod **Åhus**. Gik lidt rundt i den lille hyggelige by, men syntes der var forsvundet en del butikker, og der var dødstille på torvet. Gik lidt ned langs havnen, og fik lidt at spise på det lokale hotel, middag: salatbar, pyt-i-panna, kaffe med kage, og saftvand Sek. 95,- og det var OK-.fik lidt billeder fra gaderne og kørte så videre nordpå til **Kristansstad**, men det var ikke så længe siden jeg var der, så kørte videre nordpå ind i skovene, ud af dejlige små veje. Kørte østpå langs kysten og ned til det lille havnemiljø ved **Järnavik**, og her fik jeg plads på Vh, som den eneste beboer !- dog var der vist ikke plads til mig i morgen, da der kommer 15 mc folk fra dk. Vi får se.

Fik lidt mad og en slapper og så lavet bilede, men ikke på net, da det er dødt herude i skærgården!,  
Fik set en masse fugle ved en lokale fuglesø, bl. En del Canada gås..

Km 680            272 km

### **Järnavik VH fredag 1. juni 2012**

Var tidligt oppe og fik spist, og pakket bilen, og var af sted kl 8.

Kørte nordpå gennem de store skove, og masser af søer og hyggelige gårde.

Kørte ned igen til **Karlskrona**, og var en tur rundt i byen, dog var der ikke torvedag i dag..  
Fik fat i et lagen, og lidt mad.

Kørte videre ud til det store **marine-museum**, som ligger i den gamle bydel ude på en lille halvø, hvor der har været et kæmpe bådværft, hvor man byggede de store gamle træsskibe i 16-1700 tallet, og der har været masser af folk på arbejde her.

Fik dejlig middag der og var rundt og kigge på gamle både og torpedobåde. Fin udstilling, og fine ting der var udstillet.

Kørte ud af byen igen og videre nordpå langs kysten, til den gamle danske by **Kristianopel**, hvor Chr. D. 4 byggede et kæmpe stort fort helt ud til vandet, for at holde svenskerne i ave.

Der er ikke meget af det tilbage, men kirken er der, med minder fra Chr. 4.

Videre op langs kysten til den lille flække **Bergkvara**, hvor jeg gik plads på det lokale VH. Og her er jeg i 2 dage.

Fik mig en ny stok på vejen, så den skal lige skæres lidt til i aften.

Km 812      132.

### **Bergkvara. Vh lørdag 2. juni 2012**

Vågnede kl 6 og fik kaffe og brød + havregrød, og så ellers af sted kl 7.15 mod Kalmar.

Det var på motorvej, men der var ikke et menneske på vejen. Kørte gennem Kalmar og over broen til **Öland**. Kørte sydpå, og ind i midten af øen til en stor mose strækning: **Möckelmossen**. Her er flat som en pandekage, og bunden var stenet med Ølandssten og med blød mose. Fik kikkerten frem, og kiggede og kiggede, men det var ikke mange fugle der var. Fik så et par billeder af en masse moseblomster i stedet for. Kørte videre østover, og ned sydpå til sydspidsen af øen. **Ølands udde**. Her er en gammel pilgrimskirkeruin, og en masse af de gamle vindmøller, som der står overalt på øen. Nok 100-150 stk. de er ret små, så det har været hvermandseje. På sydspidsen er der et fyr og en fuglestation fra den svenske ornitologiske forening, som har fangst og mærkning af fugle, Det skulle være det bedste fuglested i Sverige. Men: det var 8-9 gr. Varmt og det blæste med en orkanstorm, så det var næsten ikke til at se noget som helst. Men der var masser af folk med store kikkerter ,også nogle danske folk. Så der blev kigget fugle. Fik set en masse Edderfugle og grågås, og så var der en masse sæler der lå på klipperne. Efter en time var jeg dybfrossen, så kørte videre nordpå og fik lidt at spise på en lille cafe på vejen.

Derefter fik turen mod nord og over broen igen, og så til **Boda glasværk** på vej 25.

Der er ikke meget glasværk tilbage, kun lidt demo, resten er nedlagt.

Der var en fin udstilling og et museum, og så en stor salgsudstilling med fine ting og sager i glas og tekstil. På udstillingen var der et lille demo værksted hvor der blev lavet lidt glasvare, og det var faktisk en dansker der var der. Han havde været der i 4 år, og var ved at læse på kunsthåndværkerskolen, så han var godt forberedt.. De lavede nogle store glasvaser eller krukker, og det gik fint nok. Museet var der en masse fine gamle glasting og lidt moderne også.

Kørte ned sydpå igen, og det gennem den store skov. Smukt..

Var tilbage på vh kl 17.30 og fik lidt mad og sendt billeder til Picasa.

*Den her lørdag var den koldeste dag i juni i 87 år i Sverige !.. 2 gr. Op af dagen i Stockholm..*

1130 km      318 km.

### **Bergkvara vh , søndag 3. juni 2012**

Fik gjort rent og i bad, mad og opvask, jo, der er nok at se til på et VH..

Kørte kl. 8.10 og fulgte kysten nordpå et stykke og kørte så ind i landet mod **Vimmerby**. På vejen så jeg lige den smukke **Hossmo kirke** med et fint nyt trætag. Nåede **Vimmerby**, men Stadshotellet

havde lukket så ingen mad. – Men fik nu lavet noget ude i skoven i stedet for, og det var fint nok. Nå, kørte videre mod **Valdemarsvik**, en sød lille by ved en kort fjord og med nogle gamle fabrikshuse. Ved havnen snakkede jeg med en gammel snedker, der var ved at lave en gammel fiskekutter, så den blev familiebåd. Han havde lavet lejligheder i Oslo for diana Ross, og hun ville ikke have vinklede hjørner, så alle rum var lavet med runde hjørner, og lejligheden på 13. etage ud over Oslo, havde da lige 130 m2 altan..

Kørte til **Söderköping** vh for at få en plads, men alt optaget, så kørte til **Norrköping** is stedet for. Så fandt en fint sted på **Lindø VH**, som ligger helt ude på et næs, lige ned til vandet. Der er også en cafe her ude.. og ikke andet..

Stedet VH her, er ikke super . køkkenet er elendigt, og kan ikke finde vaskerummet, så det er vist et åbent toilet !!!...nå, der er nu et vaskerum, men det er møg beskidt.

**Km 1504 374 km.**

### **Lindø mandag d. 4-6-2012**

Det er noget værre noget det her, køkkenet mangler næsten alt, og toilet og vaskerum er møgbeskidt. Så det bliver ved tandbørstning..

Var oppe kl 4 for at se solen stå op lige udenfor vinduet. Flot.

Var så oppe igen kl 6.30, fik lidt vand i hovedet i køkkenet, og så lidt morgenmad, og start herfra kl 7.45, og så ellers bare deropad på **E4 til Stockholm . Vällingby**, og de første 150 km gik nogenlunde med lidt vejarbejde, men da jeg kom ind mod selve byen, var det bare kø i km vis. Det tog nok ½ time at køre de sidste 2 km. og kl 15,15 kørte jeg sydpå igen til **Norrköping**, og var her kl 17.50. – det gik en smule lettere at komme ud af byen.

Tabte så lige mit fotodæksel under et trægulv, så det måtte brydes op med spader og økser, for at komme ned til den. Fik det da samlet nogenlunde igen.. men spaderne var ødelagt, og øksen ikke for god...

Efter lidt mad og en tur til vandet, var det billeder og regnskab, og så en slapper..

Km. 1865 km 361

### **Lindø – 5. juni 2012 tirsdag.**

Fik ryddet lidt op , og fik mad, men der var ikke noget bad i det ulækre bad !. kørte kl 8 og kom let ud af byen og videre af vej 55 til **Hults Bruk**, hvor jeg fik lov at kigge lidt på deres øksefremstilling. Og det er bare super utroligt . 6 mand stod ved de store excenter presser og smede økser. – de laver nok 150.000 stk pr år, så de har travlt. Var rundt at kigge på det hele og snakkede med min gamle makker, der kunne lave damask økser og hammerhoveder. Dygtig fyr. Så nogle billeder han havde taget ved nordisk mesterskab i smedning, super ting.

Var inde i sliberiet og ham der fræser og drejer de fine alu løftestænger, ham der laver de kobberhovede hamre med epoxy påsat plasticskaft. Ham der sleb økser , ham der slev koben osv.

Super sted. Gik der i 2 timer og det var sjovt. Fik sørme ingen økser med mig ! - dumt

Kørte så videre til **Katrineholm**, og fik lidt kaffe og kanelbollor og lidt mad.

Videre til et stort slot fra 1690åer **Ericssberg slot**. Det er et kæmpe slot med 1000 m2 og med en stor part til. Ham der ejer det er dansker Søgård og er fra Fyn, hans søster er en Bonde. De har nu 600 ha og er ved at købe 400 til, med skov og marker. Så en rigtig stor gård. Han havde ombygget et af de gamle huse, som lå lige ned til søen, og det var bare lækkert. Nok 500 m2 og med indb elevator. De var ved at lave en bådebro, ud til vandet. Snakkede med ham der havde ombygget det. Selve slottet var et stort 4 længet slot, som var pænt lavet og flot udsigt.

Kørte videre gennem skoven nordpå, og der mødte jeg sørme **en trane med en unge**.

Kom til et kæmpe stort savværk, **Forssjö bruk**, og der blev godt nok lavet noget tømmer. Der var en kæmpe kæmpe traktor med et kæmpe grabbe, som bar tog et ½ læs af gangen. Og så ind i maven på transportbåndet. Der kom en dobbelt hænger med mere træ, og det forsvandt bare i den store grab.

Kørte så til **Julita Gärd**, som er en stor herregård, Ejeren var en gammel ungar, så han samlede på gamle huse og gårde og lavede et lille museum i parken ( som Zorn). De r var et kæmpe træhus med en atrium gård og så var der et midterrum i selve huset helt til tagtoppen. Det var bare stort og helt i træ. Der til var der en lille kirke, som blev brugt meget som bryllupskirke, da man kunne bo på enten hotellet eller på vH på slottet.. dertil var der en kæmpe park og et stor køkkenhave med æbletræer og planter, og de havde også et udsalg af planter.

Der var rundvisning på slottet af en meget dejlig guide, som var i gammelt tøj fra 1900, og da jeg var alene, fik jeg solo rundgang, og set hele slottet. Det står ligesom da den gamle herre døde i 1941. hele slottet med 2500 ha var testamenteret til Nordiska Museet i Stockholm. Der havde været en masse folk på gården, bla. En snedker der kunne lave de flotteste møbler med udskæringer og med intarsia, ganske utroligt hvad den lille bondemand kunne lave., han kom aldrig ind på selve slottet og så ikke, hvor hans flotte møbler blev af. Han fik bare sin timeløn, og det var det. Han kunne have tjent en formue, hvis han havde være selvstændig.

Det regnede og jeg havde for lidt tid, så så ikke det hele..

Så måtte videre til **Stängnäs vh i Malmberg**. Og der havde jeg faktisk være sidste gang.

Kørte lige en smutvej, og det blev så til 20 km på våde jordveje, med smalle snoede sving og ud og ind hele tiden, så min bil lignede en jordklump da jeg kom til vh.. så jeg måtte låne en vandslange og så i gang med at vaske bil-.

Fik lidt mad og så var der masser af billeder.

Fin dag. Trods lidt regn og kulde.

**Km 2070 205 km.**

### **Strängnäs 6. juni 2012 onsdag Sveriges National dag..**

Bor sammen med tre polske håndværkere, de startede kl 7.30 i morges og lige kommet tilbage kl 18.30. lang arbejdsdag..

Startede med at få skrevet lidt postkort til ungerne og Bitte. Og kørte så til **Strängnäs**, - det var hundekoldt, så det var med vanter, halstørklæde og strikhue..

Gik lidt rundt i byen, op til den gamle mølle og rundt i de små gader. Lige med et var der musik, og det var så nogle hornblæsere der stod i kirketårnet langt oppe, og spillede. Snakkede lidt med en pige , og hun fortalte, at det var pga. **national dagen**.

Kl 10. var der så rundgang i kirken, og den er bare gammel og flot. Mange gamle epitafier, og et kæmpestort orgel. Kl 10.45 var der en organist der øvede lidt, og kl 11 var der en samling folk fra noget de lignede en loge, der samlede sig. Der var en Over-mester med stor halskæde og en krans. Og så kom de ellers alle sammen med mørkt tøj og slips. Præsten holdt en tale og der blev sunget nogle salmer, og nogle af medlemmerne holdt taler, og så blev der lagt en krans på Gustav Vasa familie grav. Nå, gik lidt og fik lidt kaffe i byen og købt noget mad. Tilbage i kirken, og så resten af den. Der var nogle gamle håndskrifter fra Hildegard af Bingens hånd.

Gik lidt ned langs havnen, og så **et rigtig dejligt hus**. Mander der boede i det fortalte, at det var tre etager og 200 m2, og så lige ned til vandet, 5 min . fra centrum. Kun to år gammelt. Han havde en fabrik i Stockholm og kørte frem og tilbage hverdag. Han arbejde også i SaudiArabien, og der var bare sand, så han var glad ved at komme tilbage og se skov og vand !!!- super lækker sted med store aluvinduer lige ud til vandet..

Tilbage til byen, var der åbnet **den store National fejring**. Det var spejderne der delte gratis kager og kaffe ud på festpladsen, og så var det lokale skoleorkester på 32 mand der spillede til.

Der blev holdt lidt taler af kvinder fra kommunen, og så var der **Eleonore**, der sang så englene baskede med vingerne. Hun var bare super god.. – 17 år. Og så spillede hun lige på guitar også. Hun bliver student i næste uge, og så vil hun læse til theateret.

Der var også en rigtig **cirkusprinsesse**, der kravlede op at tove og svingede i en stor ring, hun var også bare dygtig. Der var masse af folk og børn med flag og sveriges kjoler, så en god dag med sol og varme, og masser af unger. Fik lidt kage og sodavand og det var ok.

En god dag.

Skulle så tilbage igen, og det var ikke let, så jeg kørte mod nord og syd og øst og vest, for til sidst at komme ud af byen af den rigtige vej.. hmm.

Fik lidt mad og så var der masser af billeder at lave...

Så først færdig kl 20.30..

Sjovt nok, så kan ingen af mine tre polske medboere, sige et ord på noget sprog.. ikke nemt..

Km 2106     36 km

**Strängnäs – Malmberg vh.**  
**Torsdag**

**7. juni 2012**

Det var et godt vh **i Malmberg . husk det..**

Startede kl 8 efter pakning og rengøring, og kørte gennem byen og nordpå til **Enköping**. Efter at have sat bilen, kunne jeg desværre ikke finde centrum, så jeg måtte spørge mig for....

Jeg har nu været her før, og der sker ikke meget. En gade og så et torv.

Videre nordpå til **Örsundsbro**, hvor der var en lille elv og en bådhavn. Kørte til **Uppsala**, og var der 10.30, park lidt uden for centrum ved et af de store universiteter, og så cykle ned til byen. Gik i **domkirken**, og den er bare stor og flot. Videre til **Saluhallen**, men det er blevet til restauranter og ikke meget salg efterhånden. Gik til de store hovedgader og fik lidt at spise, og fat i en Usbboxx4, og lidt penne og en dolk. Det var begyndt at regne, så det blev kun til en tur langs elven, og tilbage til byen. En smuk by. – og der er mere at se der.... **Husk den...**

Kørte tilbage til bilen, og startede videre nordpå til **Gl. Uppsala**, hvor der er nogle gamle huse og en flot gammel kirke fra 1100 tallet. Her lå i fortiden den oprindelige domkirke, som dog brændte, og så flyttede man den ind til der hvor den er nu. Der var nogle gravhøje og nogle gamle huse også.

Kørte videre nordpå til **Österbybruk**, og det i regn, snakkede lidt med to lokale ved bruks museet og de fine gamle bruksbygninger. Den ene var smed og havde lavet nogle ting.

Det regnede for meget til rundgang - ærgerligt...!! **husk det!**

Prøvede at finde det lokale vh, men fandt det ikke, så kørte til **Gimo** i stedet for, og her var der plads. Har boet her før og det er fint nok, men lidt dyrt.

Fik lidt at spise og så billeder. Til nettet. Her er en del mennesker og noget larm. Det er en hundeforening med 5 hunde og skræppende kvinder – uhyggeligt..

Km 2275     169 km

**Gimo fredag 8. juni 2012**

Vejene er som sædvanlig gode og selv mindre veje er bredde og fine. Det eneste der er lidt stress-fremmede, er deres veje med metal skillelinie, så man kører med 1+2 spor, og man har hele tiden nogle i nakken, uanset hvad. Meget bedre med de gamle veje med 1½+1½ spor, hvor man flytter ud til højre, når nogen vil forbi. Skiltning er også super, så man ved altid hvad vej man skal, hvis man ved det !.



Vejret har været koldt og blæsende, men ellers tørt, først her de sidste dage er det blevet til bygevejr. I lørdags var det den koldeste dag i 87 år for en juni, ned til 2 gr. Ellers har det ligget på 12- 15 gr.

Stod tidligt op for at undgå alle hundene og kvinderne, men de var nu også oppe og ude at gå...

Nå. Blev meget hurtig færdig, da jeg ikke kunne komme til at vaske tøj, så var det bare af sted, for solen var oppe på en skyfri himmel, og 14 gr.

Kørte til **Österbybruk** fra i går, og fik set alle de mange bygninger og lader, snakkede med pigen i gartneriet, og hun havde nok at gøre med blomster og kartofler. Orangeriet og drivhusene var væk, men stedet var det samme.– der var en fin gammel kirke og et klokketårn, og i hovedbygningen havde der fra 1907-1936 boet en fin kunstner der havde bygget havehuset om til atalje med store vinduer ud til søen. Det må have været en kæmpe arbejdsplads i sin tid.

Kørte videre nordpå til **Tobo**, hvor der var nogle fine gamle træhuse, som boliger, og de var stadig ibrug. Videre til **Åkerby**, hvor det var gamle træhuse lavet af hele stammer, og så sat sammen med træpløkker. Kørte gennem **Forsmark bruk**, som er et andet kæmpe bruk med alle bygninger i behold. Snakkede med en lærerinde med et hold dejlige skolebørn, og hun havde familie i Silkeborg, og havde været i Kolding engang..

Videre til **Österlövsta** kirke, som jeg har set før. Den er meget særpræget men flot.

Så gik turen ud i skærgården ved **Ängeskär**, og der var der et par mudderklire på stranden.

Kørte gennem **Lövstabruk** på vej til **Öregrund**, som er en lille hyggelig havneby, med et hyggeligt havnemiljø og fine gamle byhuse. Fik lidt at spise og så gennem byen og ind i den gamle jernhandel, hvor jeg kunne få alt mellem himmel og jord. Havde nu fundet en hammer og et par Moraknive i en trælasthandel.

Det var en meget hyggelig lille by, og snakkede med isdamen, som kom fra Falun og havde så et sommerjob her i Öregrund, sammen med et par andre, og så var hun hjemme og passe et andet arbejde om vinteren.. det var da et fint sted at holde sommerferie.

Kørte til **Östhammer havn** og der har jeg også været før. Nu ikke meget at se der. Så kørte retur til **Gimo vh**, og gik i bad.

Km 2472     197 km.

### Gimo lørdag 9. juni 2012

Så er det pakketid her i **Gimo**, og denne nat har jeg været helt alene på vh, så ro og fred.. så har sovet godt. Regnen silede ned, så det var hurtig pakning af bilen, og så af sted vestpå. Kørte til **Söderfans**, og så en masse canada gæs nede ved havnen. De yngler åbenbart som rotter.

Videre til **Hedesunda**, og få lidt mad og mælk, og nye jordbær. Videre gennem skovene til det store **bruk Gysinge**. Her var marked på bruket, og der var masser af mennesker, og hunde og børn. Fik lidt kaffe og en korb, og så videre ud i skoven til **Österfärnebo** med en fin kirke og gamle træhuse.

Kørte til **Garpenberg**, hvor der er en gammel kalk ovn ude i skoven, og så et nyt mineskakt i byen. – Der var kæmpe områder med affaldsdynger rundt om.

Kørte til **Vikbyn**, hvor der går en stor elv gennem –**Dalälven**, og den er kæmpe. Videre til **Husby** kirke og til det gamle **hemsbygt museum** med masser af gamle træhuse og lader. Der blev holdt prøve på et sommerspil, så mange mennesker. På vejen ned til Hedemora, kom jeg forbi et fugletårn, og fik lige kigget på en del fugle,: spidsand, sangsvane med helt gul hals, blichøns og viber,

Kørte til vh i **Hedemora** og fik en plads og det er helt fint her.

Fik noget at spise og lidt billeder, og så var det en tur rundt i den **gamle bydel**. Med fine træhuse og det fine stadshotel. Der kørte en del gamle ragger biler rundt fra 1950 tallet. Utroligt de er der endnu. Fodbold fans var her også og de var i fuld sving med tv, og så var det danmark der vandt over holland 1-0, så det kunne de ikke lide.

Lidt flere billeder og dagbog og kaffe.

Har kørt gennem en masse skov i dag også, tørvejr fra kl 11 og rest dag. 14 gr.  
Km 2680 208 km.

### Hedemora søndag d. 10. juni 2012

Fint sted på vh i Hedemora. Sov fint og var tidligt oppe,.. fik morgenmad og så pakket og gjort rent, og så af sted 7.50. Kørte kun lige udenfor byen, og så ned til et andet **fugletårn**, og her var fint, med sol og masser af myg, og solen lige i øjnene, men fik da set en del fugle, selvom de var svære at se i lyset. Videre til **Norberg**, hvor der var et gammelt grubeværk, med en 3 km. Lang vandledning, som førte til et stort vandhjul, der var 15 m. i diameter og havde 140 skovle. Dette trak nogle lange trækstænger der vel var 200-250 m. lange og de trak så et stort pumpehjul, der holdt gruberne tørre... utroligt..

videre ned til kirken og der var gudstjeneste, så jeg var med. Derefter var der kaffe og lagkage og kanelbullar på den fine **gamle konditori Elsa Anderssons**. Mægtig dejligt og fint gammelt miljø. Kørte af den fine vej 233 østpå gennem de dejligste skove med masser af små søer og meget kuperet. Flot flot..

Fik lidt at spise ved en sø og en lille skaber.

Kørte gennem **Fagersta** og videre til **Kopparberg**. Stadig gennem dejlige skove og smukke søer. Lidt sydpå af vej 205, kom jeg så til det længe ventede **Loka Brunn**. Det har jeg ventet på i 20-25 år at komme her tilbage. Utroligt sted . der var kursted helt tilbage i 1750 tallet, og kongen var på besøg her i 14 dage. Stedet består af mange små og store gamle bygninger, og det flotteste hovedhus er Det store societe hus. Hvor der er spisesal og den fine pejsestue. Da jeg var her sidst i 1986 ca. var det midsommerfest, og jeg var med oppe på sæteren at plukke blomster , som vi så bandt om majstangen. Den kom op om aftenen, og der blev sunget og spillet, og derefter var der kaffe i de små siderum, og så dans i pejsestuen. Der var fyldt op, og der blev danset med dem alle, bl.a. en dejlig pige fra receptionen.... Der var en mand der fik et eleptisk anfald, og 5 mand lå ovenpå ham..men så var han frisk igen.

Fik en fin plads på vh og det er fint og rent, og jeg er ganske alene her. Fik lidt billeder af Loka brunn, og på nettet med dem. Fik lavet dejlig lasange og jordbær.

Fin dag med sol og bygevejr. 15-17 gr.

Km 2876 189 km.

### Loka Brunn – mandag 11. juni 2012

Fik lidt morgenmad og skrevet lidt, og gik så til rec. For at betale og få en dag mere, men den gik ikke, - desværre...så det var pakning igen og så af sted kl 10.

Kørte til **Karlskoga**, og kiggede lidt på byen, men ikke meget at se. Kørte sydpå til **Gullsprång**, og fik lidt mad og ville så kigge lidt på den gamle jernhandel, men han havde frokost fra 11- 14 !!! - jooo. Men brandærgeligt.

Kørte så til **Mariestad**, og fik set lidt på byen, så havnen og så op til den fine domkirke. Kørte ned langs havnen, og lidt rundt, -- meget dejlig lille by..

Kørte ud af byen mod **Lidköping**, og kom der kl 15.30.

Parkerede ved vh , og gik så til konditoriet, og fik dejlig lagkage og kaffe. Gik så ned til Helenes systue, men lukket om mandagen, så lagde en seddel til hende. – messen i Borås var hun med på. Tilbage til vh, og fik et fint værelse på 1. sal, og gik så på fotojagt rundt i byen, ned langs elven, og så de fine gamle huse, og selvfølgelig ned at hilse på **Sara Videbeck**, - **glasmästerin i Lidköping**.. Fik en del billeder og set de små hyggelige gader, så tilbage og få billeder ind og teksts på og så oploade dem til Picasa. Fik mig lavet lidt sen mad, og så var det regnskab.

Fik mig en hurtig tur rundt i byen igen og det er ok vejr selvom koldt.. det har været sol og byger hele dagen,,,

Så var det dagbog og opladning. Lidköping er en meget smuk lille by.. hyggelig.

Km 3065 188 km.

### **Lidköping – tirsdag 12-6-2012**

*Km 3305 239 km.*

Efter en dejlig nat i **Lidköping**, var det tidligt op, vaskes og morgenmad, og så en sidste tur rundt i byen.. og sige farvel til **Sara Videbeck**.

Det var overskyet hele dagen, men stille og 17 gr.

Kørte direkte til **Hjo** østover, og kom gennem **Skövde**, og det er bare en stor Volvo fabrik. Hjo er jo altid dejlig, og gik en tur langs de flotte villaer ned til søen, og en tur rundt om havnen, og de små fiskehuse. Videre til kirken, og det var først torsdag der var afslutning for skolen.

Gik gennem byen og fik lidt mad købt, og så videre til **Husqvarna** og det flotte **museum for Husqvarna fabrikken**. Gik der i 2 timer, og så alle deres symaskiner, selvom de prof maskiner er forsvundet de fleste. Fik billeder af alle, og en liste med modeller og årstal. Utroligt hvad de har lavet, geværer – pistoler, cykler, knallerter, motorcykler, kædesave, buskryddere, snescoter, plæneklipper, motorklippers, symaskiner, strygejern, pølsevidere, osv. Ovne, vaskemaskiner, opvaskere, komfurer, vægte,

I 2004 lavede de 126.000 symaskiner. Det er 10.000 om måneden. Fin udstilling.

Videre op langs Vättern op til **Gränna**, hvor der var kaffe og dejlig mandel horn med creme indeni. Lækkert, var i et par Polkagris fabrikker, men ingen var i gang.

Videre til **Omberg** og til vh, og fik sørme en plads i 2 dage i det lille røde hus.

Fik ordnet billeder, men ingen net, så det må vente.

Fik lidt mad, og da der var 30 unger, var det lidt kaos i køkkenet..

Efter en god middag med laksebøf, fik jeg sørme tændt **et bål i haven!** - det er vist mange år siden.

Fik det godt i gang, og kørte fra 19 til 20.30 -. Hyggeligt men lidt koldt.

### **Omberg – onsdag 13. juni 2012**

Sov dejligt hele natten, - der bor tre ældre piger ovenpå, og de var på gåtur i aftes til højden.

Fik tidligt mad, for at undgå eleverne, og var på vej til **Tåkern** kl 7.45, og så var der fugle. Det første sted var ude i rørskov, og der var gangbroer hele vejen. Videre til det helt nye **Naturrum**, som blev indviet af kongen her i maj 2012, og det er rigtig flot med stråtag over det hele, selv fugletårnet var tagdækket.. Vejret var super fint, stille og sol, og der var masser af fugle der at kigge på, bla. En kæmpe koloni af hættemåger nok 600-1000 stk. der kom også en havørn og hapsede en ælling, og der kom en til der fik en lille ælling lidt senere. Der kom mange mennesker til stedet, og mange børn. Efter nogle timer, kørte jeg **til Vadstena** kl 12.30 og fik dagnes middag til 75,- alt incl. Billigt.

Gik lidt rundt i byen og fik lidt billeder og tilbage til slottet.

Kørte tilbage til **Tåkern** i den østlige ende ved **Hov**. Og der var helt stille og var alene, og der var et fint tårn ude i rørskov, og masser af fugle. Der var også en mikkelt ræv, der lige skulle redde sig en middag. Men de var på vagt !..

Efter nogle timer der, kørte jeg tilbage til **Omberg** og bestilte en nat mere, og så fik jeg lige 1½ time på øjet, hvorefter der var lidt mad.

Ordrede billeder og så kørte jeg en tur **rundt langs kysten** ved Omberg ned til **Borghavn**, og det gamle stenbrud.



Tilbage af hovedvejen, og så var der bål igen i haven. Det var universitetet fra Jönköping, der var her hele ugen og studerer planter, pga. den særlige kalk bund her. De var i gang med det store grill party, og så begyndte det at regne med en lille byge !.. synd..

Dejligt sted det her..

Super fint vejr med sol hele dagen, og en lille smule regn kl 20.

Km3415      km 110

### **Omberg – torsdag 14.juni 2012**

Vejret koldt og blæsende, men det blev bedre i løbet af dagen. Overskyet og 16 gr.

Havde nogle hyggelige oven-boere, de larmede og for op og ned af trappen til kl 24...

Nå, men jeg var oppe kl 6 og fik lidt bad og noget at spise, og så af sted kl 7 til **Naturrum Tåkern**, og der var de første allerede. Så en masse fugle, og guiden fortalte, at den **Rødhovede and**, som jeg også så i går, **var den første nogenside i Sverige** !.. han vidste ikke om der var en hun på æg, eller det kun var hannen der var her..

Var der et par timer og så fine ting . bla. En Atlingsand.

Kørte videre til **Vadstena**, hvor der var kaffe og brød, og så **til Klosterkirken**. Var der 1 times tid, og så gik det videre mod **Motala**, men her var der lukket i det meste af byen, pga. cykelløb på lørdag – Vättersn rundt” – men record til melding. – 17.000 . så fortsatte ud til **Borenberg** og til **Göta hotellet**, og her var der så middag med laks og nye kartofler. Lækkert.

Gik så ned for at kigge lidt på sluserne, og der var to piger der sled med de tunge stænger til sluseportene.. – og hvor de knoklede !.. – nå sejlebåden kom igennem, men slusepigen, havde lige glemmt at åbne for biltrafikken, så folk råbte lidt... nå, så kom den store Neptun færge, og så måtte lasse til at skubbe på stængerne til sluseportene !!!.. nå, den kom da igennem..

Kørte så nordpå til **Övrelid** hvor **Verner von Heidenstam** havde tegnet og bygget et hus på toppen engang o 1928.. han døde i 1940, 80 år gammel. Var på rundtur i huset, og alt står som dengang. Så også hans Nobel pris dokument, og det kunne jeg huske fra sidst jeg var her for 25 år siden.. fint gammelt hus.

Kørte tilbage gennem Motala og vejarbejde og kom tilbage til **Omberg** kl 18. fik betalt for den extra dag, og flyttet lidt vasketøj, får vist ikke vasket her.

Fik 1 time på øjet og så lidt billeder og dagbog.

Ingen mad en banan var fin.

Km            3585            170 km.

### **Omberg – fredag d. 15. juni 2012.**

Det er utroligt som de arbejder de unge mennesker fra **Uni- Jönköping**. Det er fra 8 morgen og så rundt i skoven hele dagen, og så rapporter om aftenen, de arbejder mens de spiser !.. men så er der heller ingen PC og næsten ingen mobil, da der ingen dækning er her, så mine billeder er 3 dage undervejs, og her hvor jeg er nu er der vist heller ingen net...

Start kl 6.30 med vask og morgenmad og så lidt oprydning og pakning af bil , gulvet fejlet og vasket, og så af sted.

Kørte til **Tåkern** i den vestlige ende, og her var et lille fugletårn. Der var sørme **også 6 traner** på pladsen. Efter lidt kig, videre til **Naturrumm**, og det høje tårn, og der var stadig masser af fugle, så rørhøgen 2 gang over sivskoven.

Kørte sydover ned mod midtsverige, og til **Eksjö**. Det er en af de bedste byer med gamle træhuse, og der er rigtig flot. Startede dog med kanelbullar og lagkage på det lækre konditori, og så en tur rundt i byen. – var inde i kirken også, og der havde været 2-3000 børn der i går,- ærgerligt..

Kørte videre sydvest over mod Skepphult, og så var der lige pludselig en **stor elg** der stod på vejen,, den kiggede lidt og så gik den over og ind i skoven igen, - den er ret stor, som en hest.

Kom til **Skeppshult** og ind på det fine jernstøberi,.. fine ting de har.

Havde kørt nok i dag, så fandt et vh lige udenfor Skeepshult, men den gik bare ikke, for der var faktisk 20 km rundt om en sø... kørte og kørte ind i skoven og ud af små smalle skovveje, og endte helt nede ved søen i et skønt gl. hus som var **Fegen vh**. Fik et fint værelse og der er rent og pænt. Her bor vist kun 2 andre end mig.

Fik pakket ud og sov lige ½ time, og så ud og kigge på stedet, vh-manden fortalte, at der var en **fiskeørn** ved søen, og ganske rigtigt, var der en i toppen af et stort grantræ. Den sad og kiggede og der var vist 2 unger. Smukt..

Der var nogle folk der skulle have bryllup her i morgen, og de var ved at pynte æresport og sætte telt op..

Fint sted her, med en stor sø **Fegen** udenfor døren og en del små øer. Her er skov hele vejen rundt, og man kan se over til en lille kirke på den anden side **Sandvig kirke**. Ellers er her ro.....

Km 3894 309 km

### **Fegen vh lørdag d. 16.6.2012**

Det var godt nok et fint hus, men ikke lydtæt, for jeg kunne høre snak fra naboerne det halve af aftenen,, nå, men kom da op 6.30 – fik bad og kaffe i stadsstuen, og så pakket og gjort rent.

Pakkede bilen, og gik lige ned for at kigge på fiske ørnen en gang mere, og den sat stadig på kanten af reden. Var hernede i aftes, men for mange små gnavpanner, så fortrak...

Kørte ud gennem skoven og så sydpå af småveje til hovedvejen til Halmstad, og så var det bare E20 hele vejen. Kørte 8,20 og var ved **Halmstad** 10.08, **Øresundsbroen** kl 12,10 og **storebælt** 14,04, men et holdt for at få en kop kaffe. Det styrtregnede det meste af vejen over Sjælland og helt til Kolding.

Men var da hjemme igen kl 15.40, og gik lige i seng og sov 1 time. Inden familien Juhl var der med post og nøgler + pc...fik de sidste nyheder, og så var det med at få huset i gang igen med net og varme..

18.00 fik jeg tømt bilen og bare sat det ind. Pakker ud i morgen.

Regnskab og dagbog, og et par billeder. Venter på net, det tager åbenbart 4 timer.

Km 4388,50 km 494,50

### **Bjert søndag 17-6-2012**

Kom tidligt op, og fik pakket ud, og så i gang med vask, 4-5 maskiner.

Fik lavet regnskab og betalt regninger, og flyttet billeder, så nu er det opdatering af 4 computere og så ellers rydde op.

#### **Bil computer;**

**I alt 4388,50 km**  
**Snit 4,5 l/100 22,22 km/l**  
**Snit 55 km/tim**  
**I alt kørt 76,12 timer**  
**Slut 136.655 km**

Billeder: Olympus EP **i alt 1910 billeder.**