

Tur til Hamburg- Paris- Berlin 2022

Søndag d- 10. juli 2022

Tage kørte os til Kolding banegård, og start med toget mod Hamburg kl. 11.18.

Der var fyldt helt op i toget med feriefolk der skulle til Berlin og mod syd. Der var 8 vogne på toget, mod normalt 3 !..

Kom til Hamborg kl 14.08 og gik til hotel Bismarck, lige overfor banegården.

Fik et meget fint værelse mod en lille sidegade, og gik til Münchebaergstrasse for at få lidt kaffe. Hele byen var på den anden ende, og der var afspærringer overalt, - der var VM i triathlon med 10.000 deltagere, men desværre lige slut. – vi gik til Neuer wall og helt over til Gänsemarkt og ned til Alsteren. Gik op til Restaurant Franziskaner, og her fik vi det dejligste mad: kartoffelsuppe og stegt lever .. det var bare super lækkert..

Gik tilbage til hotellet langs Alsteren og var retur kl 21.15.

vejret var 18 gr. Og meget blæsende. Gået ca. 8 km

Mandag d. 11. juli

Dejlig morgenmad på hotellet kl 9, og af sted til byen. Vi gik til Alsteren for en billet til en af kanalbådene, som går kl 13.45.

Vi gik rundt i flere af de store butikker og var i Nivea butikken for extra forsyninger til rejsen.

Vi købte lidt mad og vand til båden, og kl 13.45 startede vi ned til den første sluse ved Alsteren, ned til de små kanaler hvor de gamle sejlskibe indlastede peber, tobak, og ædle metaller, til de store købmænd. – vi have en super kaptajn med, som bare kunne fortælle historier om de gamle dage og om alt det nybyggeri der foregår ved havnen. En helt ny bydel er ved at blive bygget ved siden af operahuset. Kæmpe byggeri. Her kommer også et Legoland.

Vi sejlede rundt i 2 timer og fik lidt mad undervejs, og så en masse.. fin tur.

Kl 15.45 var vi tilbage, og vi gik i nogle flere store butikker, og kiggede.

Kl 17.30 var vi blevet sultne, så gik til Daniel Wishner fiskerestaurant, og fik dejlig laks og tunfisk.

Var derefter i Alsterhus og Myrna fik ny chreme..

Retur til hotellet og fik en kop the. –vi var godt trætte....

Fint vejr hele dagen, og 23 gr.

Gået ca. 10 km

Tirsdag d. 12. juli

Efter en god morgenmad, gik vi til T-banen og kørte ud til Könihstr. Stationen i Altona. Vi gik så ned mod havnen, og kom forbi en gammel dansk kirke fra Christian d. 5. tid, - har var jo dansk område. Kirken blev slemt ødelagt i 1943, men genopbygget i 1962 til en herlig kirke med et stort lyst rum. De havde samlet en del gl. billeder fra kirken. – vi gik videre og endte lige midt på Reeperbahn med masser af barer og sexshopper ! – vi var kommet i en gal retning, men gik så ned af nogle smågader - alle slemt overmalet med graffiti – og kom så ned til det store fiskemarked. Desværre ikke marked i dag, men en kæmpe hal. Kvarteret her er nu fuld af design virksomheder og store hoteller. Vi fortsatte til Holzhafen og her fik vi en herlig ærtesuppe med det hele . umm og en stor kold øl. Her var den gamle træhavn, og nogle af de gamle kraner er her stadig. Gik videre ud langs Elben og kom til Sandberg med flere gamle huse. Længere henne kom der så 1 km med alle fiskegrossisterne og deres lokaler med kølebiler osv. Kæmpe industri. Vi kom ud til den store Cruiservej, hvor der er plads til alle de store skibe, og plads til biler og busser i massevis. Ved den gl. havn her er der bygger lejligheder og kontorlokaler lige ned til kajen.

Vi gik tilbage og op til Königstr. Stationen, og kørte til Jungfernstieg. Her var der så kaffe og lagkage en lille cafe i Arkaden. Jeg var lidt træt, så blev der, mens Myrna gik på tur i forretningerne.

Tilbage til hotellet og efter en slapper, gik vi ned om hjørnet til ved Sct. Georg str., her er en masse små cafeer, så vi fik lidt at spise på en af dem, - herligt vejr og masser af mennesker ..gik lidt ned af Lange Reihe og kiggede på aftenlivet.

Hjem og på hovedet i seng efter en kop the. - lang dag..

Vejr : super med 25 gr. Og sol. Gik vel ca. 8-12 km.

Onsdag 13. jul 2022

Så er det transport dag i dag. Vi gik lige en tur på Münckebergstr. Og så tilbage efter kufferten. Vi skulle så med s-toget til Hamburg airport, og så bruge vi lige 15 min. På de mærkelige maskiner til at købe en billet til toget.! – maskinen var bare ubrugelig . - nå fik dog en billet og kom på toget. I lufthavnen, var der så lige nedbrud på den eneste elevator op til ind checkning, så alle måtte slæbe deres kufferter op af en smal trappe til 1. sal.!- nåede til ind-checkning til Paris, og vi var no. 8 i køen, så fint, - men de første 2 par brugte de så lige ½ time på, - åbenbar en ny i faget ved skranken !. og der var en kø på 200 mennesker der skulle med...

Nå, fik da checket ind, da de åbnede endnu en luge, og gik så til security check, og der var så 2000 mennesker der skulle checkes, men det gik nu hurtigt nok, og vi kom igennem uden de store, men jeg måtte fortælle, at jeg havde en jernbjælke på mit kraveben !.

Fik lidt kaffe og så i flyveren, og den var bare helt fuld. – vi var ½ time forsinket, men han fik indhentet det meste, og vi var i Orly kl 17.10. Kufferterne var der 8 min. efter vi var landet !- har aldrig set noget lignende, - det var super hurtigt.

Vi skulle med et metro tog til byen, men vi fandt en bus, og fik billetter på 2 min. – bare smart system. – bussen var dog stop fuld, og vi stod som sild i en tønde. Kørte til en metro station 4-5 km. Fra byen. Vi købte så et par billetter til toget, og gik til de mærkelige maskiner der læser din billet, og så lukker en låge op, men den var ikke lige lavet til personer med en stor 15 kg. Kuffert der skal med igennem, og det er der bare ikke plads til!- nogle foran os løftede dem ovenover..

Nå, kom igennem og så ned til toget på 2. tunnel under, og der var så lige en ny maskine vi skulle igennem, og der passede vores billet så ikke til, så vi kom ikke igennem til toget.!.. og vi kunne ikke komme tilbage, men sprang nu over og kom ud igen. Vi tog så et andet tog på 1. perron, og kom så tættere til byen, men det sidste stykke måtte vi så løbe med 2 fulde kufferter, for at komme til hotellet inden de lukkede!. - vi nåede det og kom ind og fik et meget fint værelse helt i rødt !...nr. 52

Nå, nok ikke den smarteste vej til hotellet, men troede det virkede som danske Metroer!- vi skulle selvfølgelig have brugt en Taxa, som der er nok af her.

Vi var noget smadrede efter den tur, så gik bare over gaden for at få en øl og lidt at spise, - maden var nu ikke super...

Vi gik en lille tur op til Seinen for at få lidt luft og se lidt af området og så tilbage i seng efter en lang transport dag. Området her er fuld af små restauranter.

Temperatur var 36 gr. Og sol. Gået 7 km.

Paris fortsætter på næste side..

Paris:

Torsdag 14. juli 2022.

Det er Frankrigs national dag i dag, og der er store parader ved Champs –Elysees. Alle forretninger er lukket, men masser af folk i byen.

Vi var nu ikke med, men sov længe og fik en dejlig morgenmad på fransk.

Vi gik til Seinen igen og langs med den, ned til det kæmpestore Louvre museum, og gik ind i haven, men Tolerie haven var nu lukket.

Over os kom der en masse helikopter, som var en del af festen, - der kom også en del soldater og kampvogne på vej hjem, og ikke mindst kom der 200 hest garder - super flotte.

Gik over gaden til rue de Bac, hvor vi fandt en god lille restaurant, og fik noget at drikke og spise - fint sted. - i dag 32 gr. Så vi drikker en del.

Gik ned til Boulevard de Germain, og fulgte den og her er der så bare Alle de store tøj – møbel – forretninger med Gucci – Karl Lagerfeld – Amani osv.

Fik noget dejligt mad med hjem, og gik af de små gader op til hotellet. På vejen fik vi noget at drikke, - stadig 30 gr.

Tilbage på hotellet, og her havde vi så en fin lille middag med lækkert brød, salater, vand, og lækker ost og tærte.

En god slapper dag med 32 gr. Og sol. Gået 6,5 km.

En skøn by vi er kommet til, og de fleste kan lidt engelsk, så det går !..

Fredag d. 15. juli 2022

Tidligt op og ned til en god morgenmad på fransk. Vi gik op til Seinen, og ventede på en af turbådene, der skulle komme forbi og tage os op, men der kom en pige og fortalte, at der ikke var nogen stop i dag, men vi kunne komme med fra Eiffel tårnet !- så vi måtte ned i undergrundsbanen, og gennem to stationer for at komme derop. – mens vi ventede på båden, fik vi lidt at spise på kajen, og kl 13.30 var der afgang, og vi fik lidt extra hjælp, da maskinerne ikke kunne læse Myrnas billetter på telefonen, - nå vi fik en dejlig sejltur med en stor båd, og fik set en masse fra Eiffeltårnet helt ned til Gare de Lyon, og tilbage igen. Der blev fortalt lidt om de bygninger vi kom forbi.

Vi var forbi Notre Dame kirken, og de er godt i gang med den. De to tårne er rensat op og der er stillands rund om hele resten af kirken. Men det vil tage år inden de er færdige.

Vel tilbage ved Eiffeltårnet, gik vi op i parken bagved og fik en stor is og noget vand, I dag 28 gr.- vi sov lidt på plænen, og gik så tilbage mod hotellet via Bd. St. Dominique. Her en

masse lækre små forretninger. Efter Hotêl de Invalides (militær museum), gik vi ned i undergrunden igen, og tog 2 forskellige tog tilbage til hotellet. – vi får virkelig gået nogle km under jorden. Og var i dag med et gammelt tog som dem jeg kørte med i 1973... nå, måske en nyere model med stadig med gummihjul og rumlen....

Der var selvfølgelig en masse mennesker ved Eiffeltårnet, og køen var laaaaang for at komme op i tårnet. Hele den nederste del af spærret af, da de er ved at male det hele, og det trænger til det. De var også stadig i gang med at tage tribuner ned efter nationaldagen.

Vi fik en dejlig pizza på vejen tilbage, som vi spiste på værelset, - vi er godt trætte i dag igen..

Vi er blevet lidt bedre til at finde rundt i undergrundsbanen, men det er et kæmpe system og man går km for at komme fra et tog til et andet. I dag havde de lige lukket ½ del af linie 3 og så må man lige en anden vej rundt. Heldigvis havde banen sat folk til at hjælpe, så vi havde en sød pige til at hjælpe os rundt..8u05

Vejret super med sol og 28-29 gr. - gået ca. 10, 3 km. Og jeg har stadig ondt i benet..

Lørdag d. 16. juli 2022

Startede på en tur op til til Concorde pladsen i dag. Vi måtte med 3 forskellige metro baner, og gik af lange gange og masser af trapper,- her er ikke noget med folk med rullestol el.lig.!..- nå vi nåede frem til Concorde pladsen, som de er ved at renoveret, men den er stadig smuk og med den store søjle fra Egypten i midten. Vi gik rundt om pladsen og ind på Champs' Élysées , hvor der stadig er store tribuner fra den store Bastilie dag i mandags. Der må have siddet tusindvis af prominente folk og kigget på paraderne. Vi gik op forbi den danske ambassade, og det ser helt pænt ud. På prøvede at snakke dansk til en af de ansatte, men det forstod hun nu ikke...

Vi fik de gode billeder af Triumph buen med masser af folk på toppen, og masser af folk rundt om..- gik ind i en sidegade og fik dejlig frokost: planke med forskellige pølser og ost, - meget lækkert.

Gik ned i Metroen lige ved siden af, og kørte med 4 tog tilbage til hotellet.

Fik en lille skraber og kl 19 gik vi ned på gade og ind i Cafe de Paris, og fik en lækker fisk og en lækker bøf. - desværre er priserne her helt vilde, og noget højere end København.

Gik lidt rundt i kvarteret, og her er 100 vis af små cafeer bare i dette lille område, så liv i byen, og dejligt at sidde på fortovet og spise kl 21-22, og det stadig er 28 gr. !..

Tilbage kl 22.30 og så på vej i seng.

Vejr: 28-30 gr over dagen og sol, - gået ca. 7,5 km.

Søndag d. 17. juli 2022

Fin dag med 32-33 gr. og sol, så vi startede med en tur over på den anden side af Seinen, - dejligt kvarter med store magasiner, og forretninger, og vi var på besøg i den store kirke xxx. Der var gudstjeneste, så kun lidt kiggen.

Vi gik ned i metroen ved Ponte neuf, og kørte så helt ud til ende stationen Ponte de Villette, som ligger i den nordlige del af Paris. Det er en nyere udviklings og funky by, med store udviklingsområder, og en masse rekreatiomsområder.

Vi kom nu for at kigge på de gamle kanaler, som førte gods ind til Paris. – der var masser af disse kanaler, da det var muligt at transporterer store mængder af gods med de små flodpramme. – de små både er nu væk, men vi havde en super skøn tur på kanalen ind til byen. Det gik gennem 3 x 3 sluser, som sænkede vandstanden over 10 m., så vi var gennem 9 sluser, og det var sjovt at se, hvor hurtigt de kunne tømme/fylde dem. Båden var bygget lige til sluserne i størrelsen. – vi havde en god kaptajn med som fortalte uafbrudt i 2½ time om livet langs og på kanalen i gamle dage, ikke altid nemt at forstå hans engelske, men fint nok. Myrna oversatte på vejen !.. et stort stykke af kanalen er overdækket – over 2 km, da man nok havde brug for byggegrundene ovenover. –

Vi kom jo gennem hele Paris fra vandvejen, så spændende at se de områder vi kom igennem, og folk brugt helt tydeligt kanalen som et lille fristed i byen, så masser af folk langs bredden. - vi sejlede til Seinen, og op til Louvre museet, hvor vi blev sat iland.

Meget fin tur trods 33 gr. ! – vi flyttede nedenunder i salonen, så vi fik lidt skygge og lidt at drikke.

Vi gik så ned gennem de små spændende gader, tilbage til hotellet. – sjovt at se, hvordan de gamle smalle gader snor sig gennem byen, og nogle steder er der 5-6 gader der støder sammen i et kryds..- på vejen fik vi lidt at spise på en lille restaurant, Myrna fik snegle, og salat, og jeg en fin bøf. Sjovt nok ligger de større restauranter altid på et hjørne, - det må åbenbart give flere kunder. – der er konkurrence om kunderne, så der bliver fisket ude på gaden, når folk der kommer forbi.

Transport i byen: her kører en masse el-biler rundt, - nok 80 % af busser og 90 % af taxi, og så er der MASSER af de små el-løbehjul, og el-cykler, - de bliver virkelig brugt til at komme rundt med. Samt en masse scooter, og nogle sjove 3 hjulede motorcykler med 2 forhjul. - Metroen er virkelig godt fyldt op, men nogle af linierne er fortsat på de gamle spor og vogne fra f.kr. ! – der er virkelig noget at gøre der.

Vejr: sol – 33 gr, - gået 7½ km.

Tirsdag d. 17. juli 2022

Igen op til en varm dag. - vi startede med at gå ned gennem byen til den store og smukke have Jardin du Luxembourg, med der store gamle slot. – haven var kæmpe stor, da den blev bygget i 1772, og der stadig en stor del tilbage, som er meget smuk vedligeholdt. Slottet er ved at blive renoveret udvendig, og det er noget af en omgang,

Vi gik gennem haven og ud på den anden ende, hvor metroen M10 går. Vi kørte ned til Montparnasse. Her er ikke meget tilbage af de gamle dage, nu et kæmpe højhus for sport, og ellers store forretninger. Vi gik lidt op og ned af gaderne og fandt en lille cafe i en sidegade, hvor vi fik dejlig omelet. – gik ned i den næste Metro og kørte tværs gennem Paris til Montmartre. Det var nu over middag og her er 38 gr. – det er nok.. - vi gik op af bjerget til den smukke hvide kirke på toppen – Sacre Ceur. Vi kom gennem nogle gader med store etniske befolkninger og alle forretninger med salg af etniske varer. Da vi kom op af alle trapperne var der var masse af mennesker, men med en smuk udsigt over hele Paris. – vi gik bag om kirken og ned af nogle små sidegader med mange små cafeer og turist forretninger.

Det er jo ret så varmt, 37 gr. Så vi måtte ind i en lille cafe og få lidt vand og en øl. - Vi gik ned af bjerget på den anden side og kom ned til den store Montmartre kirkegård, hvor der er masser af kendte folk begravet: vi fandt: Berlioz, Dumas, Heine, Zola, de Gas, Jeanne Moreau mv. – masser af gamle gravsten og små mausulære. Da kl. var 17.45 kom der en mand rundt i den store kirkegård med en klokke, for at få folk ud, inden de lukker den store jernport !, så vi nåede lige at komme ud inden den lukkede.

Da vi gik gennem byen kom vi også forbi Moulin Rouge

Vi tog så en bus tilbage til hotellet, og da den var nået halvvejs, stoppede den og kørte ikke videre !.. vi måtte så finde en Metro og tilbage til Odeon. Her fandt vi en super dejlig cafe med de dejligste crepes. Vi fik en med skinke og æg, og en med salat og ost. Hertil en stor KOLD cider..., bagefter en pandekage med jordbær - umm bare lækkert.

Vi kom tilbage til hotellet kl 22. og så var det bare med at få et koldt brusebad. Vi pakkede vore kufferter, og klar til at rejse videre i morgen.

Vejr: sol og 38-35 gr. Og det var godt nok varmt.. – gået ca. 12 km.

Vi siger farvel til Paris, - en skøn by, med en masse at se. Man kan bruge mdr. her. Hotellet var fint og lille – kun 24 værelser, så roligt, - elevatoren var til max. 4 personer og fra 1825, så det tog sin tid ! – men værelset var udstyret med en super air kondition, så meget behageligt i varmen. Området var fint, og 3 Metroer indenfor 8 min.

Tirsdag d. 18. juli 2022

Vi var oppe kl 06, og gik pakket det sidste og så ned til det sidste Pariser morgenbord,. : kaffe med varm mælk, juice, baget, crosaint, crocaint med chokolade, 4 x syltetøj.

Vi havde en taxa klar kl 8 og så til Gare de L'est. Her var der morgen trafik så det gjorde noget, - der kom tusindvis af folk ind til byen for at arbejde, og bare mens vi sad der kom der måske 5-10.000 ind og ned i Metroen.

Vores tog gik kl 9.08 fra spor 30 og vi havde en 1. kl.. billet, så et lækkert tog. Der var lidt servering undervejs.

Vi kører i 8:48 time og 876 km. Vi skal skifte i Mannheim kl 12.32 . vi kører med TGV 9551.

Skulle være i Berlin kl. 17.27, og vi skal så bare over gaden for at komme til hotellet.

Turen går over (Basel SBB) - Mannheim, Frankfurt, Hanau, Fulda, Kassel, Göttingen, Wolfsburg, Berlin-Spaundau, - Berlin Hbh. Fart: 250 km/t

Det er faktisk dejligt at køre i tog, - man har plads og kan gå lidt rundt, der er mad i toget, - den eneste hage er, at man skal bære maske her i Tyskland hele tiden i toget, - det er ret træls i 8 timer... Kørt i alt 1814 km. med tog.

Vi nåede fint til Berlin Hbh, gik de 350 m. til hotellet som ligger på bagside af banegården, - et helt næsten nyt hotel Rossi, med lækre værelser og en god restaurant. Vi smed kufferten, og gik nedenunder og fik en kold øl og pasta – hjemmelavet og meget lækkert. Vi gik en lille tur i området, og sørme, om der ikke ud for et ungdomsherge stod et stykke af Muren ! - - sjovt at se.

Tilbage og så i seng – her er 32 gr. Gået 1½ km.

Se næste side for Berlin.

Berlin

Onsdag d. 19. juli.

Det bliver en varm dag i dag – 40 gr., så vi vil starte tidligt og så stoppe i varmen.

Vi fik fin morgenmad, og så gik vi ellers ned til Reichstag bygningen, - her var masser af folk der ville op i kuplen, og ind at se selve bygningen. Lige ved siden af er der bygget et kæmpe hus til Bundeskansleramt, og på den anden side et kæmpe hus til andre regerings kontorer. – vi gik nu videre ned til Brandenburger tor. – her var der også en del turister !.. - vi gik over for at kigge på det gamle hotel Adlon Kempinsky . - det var meget berømt under Hitlertiden, da det var der de høje generaler mv. boede når de var i Berlin. Hotellet var familie ejet, og de var ikke specielt Hitler venlige, men måtte finde sig i det.- det blev sprængt i luften under krigen, men genopbygget. Der var en TV film om hotellet for år tilbage.- Vi gik videre ned af Unter der Linden, og forbi den Amerikanske ambassade, den Franske Ambassade, og så ned til den Russiske ambassade, - der var spærret på hele vejen rundt om ambassaden, og vi måtte ikke gå på fortovet udenfor !.. – men den var ellers smuk lavet. Vi gik ned til Gendarmenmarkt, hvor vi fik lidt at spise, og så de to smukke kirker og det fine koncerthus på pladsen. - gik op til broen over til Museums insel, og kiggede på den store domkirke.

Men det var nu 38 gr. Så vi kunne ikke mere, så tog Metroen og en bus tilbage til hotellet.

Efter et koldt bad og lidt søvn, var vi klar igen kl 19 for lidt mad, - vi havde fundet et godt sted på vejen, så gik op ad den, men fandt ikke lige stedet, men der var en lokal Vietnamesisk cafe med mad, så vi prøvede, og det var bare super dejligt, - jeg fik stegte kylling stykker i en nudel og champion sovs. Og det koste ikke en formue...

Godt trætte efter en dag i 38 gr., tidligt i seng, så vi er klar til en ny dag i Berlin.

Vejr. - sol og sommer hele dagen med 38 gr. – gået 9,6 km.

Torsdag d. 21.juli 2022

Hamburg 1,8 mill. Indbyggere

Paris centrum 2,2 mill og hele Paris 12,1 mill

Berlin 3,4 mill indbyggere.

Jo, det er nogle store byer vi har været i, og så utroligt forskellige.

Her i Berlin er der bygget en masse efter 1989, specielt her omkring Reichtag.

Vi tog en sporvogn ud til Mur – mindesmærket ved Nordbahnhof, og det var virkelig spændende. Man har ladet en 1 km lang del af muren blive og så mærket alle de huse og

tunneler der var gravet fra 1961 til 89. Der var også en kirke som stod i vejen, og så blev den bare sprængt væk. Der var en masse tavler med information og billeder. - meget spændende sted.

Her var MASSER af skolebørn, som åbenbart stadig er i skole, og så på udflugt. Men fint nok.

Vi fortsatte med sporvogn til Friederichstr., og floden Spree. Her var vi med på den sejltur op og ned af floden gennem byen. Vi har i dag kun 26-28 gr., så ret behageligt. Der var en stor flok uvrone skolebørn fra UK med også og de var mere interesseret i at spille kort og lave larm end høre om Berlin, men sådan er det vel. Vi andre var nok ikke bedre. Men vi så en del af de gamle bygninger, der er blevet genopbygget, og de 1,5 km, lange regeringsbygninger. Der blev bygget en hel by til alle de folk der skulle flytte med hertil fra Bonn.

Vi sejlede en times tid, og så gik vi på butiks kig i Freiderichstr. – mange fine butikker. Der var også en modebutik med masser af symaskiner i vinduet – der var 746 maskiner !... det er mange... masser af dem havde jeg aldrig set før. Vi kørte så med sporvognen og bus ud til Schöneberg. Vi kom forbi den store Tiergarten.

Vi fandt ned til en lille restaurant Einstein , der var i en stor gammel villa, og man skulle virkelig vide de var der, for kun små skilte udenfor, men her var stopfyldt med folk. Vi fik en plads i deres gårdhave – hyggeligt. De er meget berømte for deres Wienerschnitzel, så det fik vi da også, og den var himmelsk... super tynd og sprød, og bagefter en Apfelkuchen med is, ummmm.

Vi gik ned af Kurfürsten str. og Potsdamer str., og 10 min senere begyndte det at regne ! - så godt vi var færdige med at spise, for der var ingen parasoller o.l., - vi fandt bus-metro appen frem, og så var der lige en bus tæt ved, så vi kunne komme til hovedbanegården. Deres bus-app er fremragende, så man får flere forslag om at komme fra a til b, og med tider og steder.. fin. – da vi kom til hovedbanen, var det stoppet med regn, så bare at gå de 350 m op til hotellet.

Hotellet er virkelig et godt sted. Værelserne er nye, så i badet er der en bruser fra loftet der kommer med 10 l. vand i min. – det er ikke lige miljø rigtigt, men dejligt...

Vi havde godt vejr i dag med 26-28 gr, og kun en enkelt byge. Gået 8,5 km.

Fredag d. 22. juli 2022

Fik fin morgenmad på hotellet, og så af sted med metroen til Strausberger platz. Her er en bred gade – Karl Marx allé, - med lange rækker af DDR bygninger af fineste type, bygget i 1952. Gaden her blev brugt til de store parader og når man skulle hylde de store helte i landet. Gaden er nok 2-3 km., lang og med lange rækker af ens huse på begge sider af gaden. Her var lejligheder fra 1 værelse, op til 6 værelser (102 m2), til top embedsmændene. Bygningerne blev bygget på områder der var jævnet med jorden i 1944,

og man brugte så alle de sten der kunne renses og genbruges til det nye byggeri, - der blev indkaldt til arkitektkonkurrence, og så startede man med at bygge hus efter hus. – De gamle huse er blevet gennem restaureret i 1996. Vi var i en lille cafe Sibylle, hvor der var en del gamle billeder fra byggeriet. Vi gik op og ned af gaden, og det ser ud til de er beboet alle bygninger. Vi endte nede ved Frankfurter tor med de to store høje bygninger. Det må have været imponerende i sin tid.

Vi kørte så med metro til et stort tyrkisk marked i bydelen Kreuzberg ved Kottbusser tor. Her er et kæmpe marked 2 gange om ugen med ude lukkende tyrkiske handlende og kunder. – det var spændende at se alle de fremmed artede ting og krydderier og mad der var der. Vi købte noget tyrkisk ”gade mad”, og det var himmelsk... umm.. vi gik rundt der noget tid og tog så metroen ned til en sporvogns holdeplads, og så kørte vi ellers rundt med 3-4 forskellige sporvogne i de forskellige bydele, en fin måde at få set de forskellige bydele på. Vi kørte mod nord, - vest, og øst og syd i nogle timer, og endte ved hovedbanegården, og så en genvej til hotellet. – vi tog en slapper og så ned i hotellets restaurant til en dejlig middag. Vi er godt kørt ned nu..

Vi havde dejligt vejr med 25-27 gr. Og sol. - gået ca. 8,8 km.

Vi har kørt rundt med en del metro, busser og sporvogne her i Berlin, og har lært, at børn og unge mennesker absolut ikke flytter sig fra sædet, for at give plads til ”de gamle”. Det samme gælder, når man skal ind og ud af tog eller elevatorer, de maser bare ind, så vi andre ikke kan komme ud. Nå sådan er det vel bare her.. – prøvede i dag at bede en ung pige om at lukke lidt ned for sin høje musik på telefonen i sporvognen, og det skulle jeg sørme ikke blande mig i, så fik en finger og et ubehageligt møjfeld !.. så jeg gav op..

Der er for øvrigt utrolig mange skolebørn på besøg i byen fra hele Tyskland. De er overalt.

Lørdag d. 23. juli 2022.

Sidste dag i Berlin. – det har været et dejligt møde – 1. gang jeg er her, men Myrna kender byen ret godt, så en fremragende guide at have med. Hun kender en masse steder, som ikke lige står i turistbrochuren.

Vi fik den sidste morgenmad i Berlin, og fik pakket kuffert igen. Tog bus 123 til hovedbanen, og fik så lidt forsyninger til vejen hjem.

Toget startede kl 12.38 - ICE802, et dejligt tog, og så gik det ellers over Wittenberge og Ludvigslust til Hamborg på under 2 timer. Det er stærkt.. Toget var propfyldt med ferie rejsende med store kufferter og store rygsække og 2 havde cykler i en stor pakke. Da vi kom til Hamborg var toget fra DK kommet, men de glemte at lukke dørene, så folk begyndte at gå ind, inden der var gjort rent, - så vild kaos. Men vi kom da ombord igen med 20 min. forsinkelse. Toget kørte videre til København, så der var ingen stop fra Hamburg til Padborg,

hvor der var pas eftersyn, - længe siden jeg har prøvet det, men det var nu dejligt at komme over grænsen, så vi kunne slippe af med Coronabindet, - det er ret træls at bære i så mange timer. Vi sad ved siden af et ungt par fra Frankfurt, som var på vej til København og Stockholm på ferie, så de fik lige et par steder at se. - Vi var stadig 20 min forsinket, da vi nåede Kolding kl. 18.05, så Tage måtte vente på os. Vi kom hjem til Bjert igen og det var helt rart at se hus og hjem i fin orden, - Trine og Pytte havde taget sig af blomsterne, og Mogens huset. Tage havde inviteret til middag, så det var bare super, - bare smide kufferten og så over gaden til en dejlig middag. - jeg brugte lige 15 min . på at finde mine nøgler til huset, - huskede ikke lige, hvor jeg havde lagt dem, så måtte næsten tømme kuffert og tasker for indhold !.. nå, ind kom vi da.

Vi er hjemme igen efter en super tur, med masser af oplevelser og indtryk. Vi havde selvfølgelig for meget fart på, så vi var godt trætte til sidt. Vi fik gået over 81 km, så mit ben var ikke så glad.

Vi fik set en masse, og først Hamborg, med kendte steder og gode ture med båd ud langs kanaler og havn. - så Paris som bare er overvældende, men super hyggelig og alt er gammelt og smukt. Vi boede i latiner kvarteret, med en masse folk på gaden. Vi brugte meget tid på at køre med metro og bus rundt i byen, men den er bare så stor, at alt tager tid. Det er mange år siden vi begge har været der, så masser af indtryk. Fin by. Berlin var noget helt andet, - her er der orden og alt virker nyt. - der er bygget en masse siden 1989, og måske har de gået lidt hårdt til værks. Busser og sporvogne og metro virker bare.

Så nu tømme kuffert og få huset i gang igen, - og gang i vaskemaskinen. Men godt at være hjemme igen.

Og tak til Myrna, som har passet på mig og fundet sjove steder at se.

Bjert 24. juli 2022.

Billeder:	Hamburg 208	brugt 63
	Paris 670	brugt 243
	Berlin 305	brugt 138
	Phone 40	