

# Tur til England og Wales juni 2017

---

**Dato:30.maj 2017**

Sted: Cloppenburg- tyskland.

Så er jeg endelig på vej sydpå. Har også læst og læst kort, Michelin Guides og alle Jane Austens bøger for lige at komme i den rette stemning. Så det blev vist til 2000 sider. Har brugt Tyre-planprogrammet flittigt til planlægningen, og det er faktisk ikke så tosset.

Har brugt de sidste dage på at pakke og var færdig i god tid, og har fået reduceret min kuffert til et minimum..

Start kl 8.20 og så ellers derved af. Da jeg nåede Schleswig begyndte vejarbedet på A7, og så fortsatte det ellers med kø og langsom kørsel til syd for Hamburg. Min gps var bare tosset, så fik kørt nogle omveje mod Bremen, men kom da på ret køl igen, og så var det kort resten af vejen.. der var ca. 100000 store lastbiler og de kørte i 10-15 km lange køer, (de må ikke overhale) så godt der var 3 baner på A1. Sikke en trafik. Kom endelig til Cloppenburg, som er en lille på på 10.000 indb. Og de har et fint frilands museum med masser af gl. bygninger her fra egnen. Nogle kæmpe store lader, hvor der så var beboelse i den ene ende af laden lige ud til køerne.. og nogle små bitte alkover hvor der må have sovet en masse mennesker. Der var ca 20-30 bygninger og de var alle "beboet" med udstyr osv. Meget fint sted. Kørte til midten af byen og prøvede der at få lidt at spise men uden held. Kørte videre til den lille by Garrel, og fik værelse på det store fine hotel i byen. Og her var også mad så helt fint. Fin lækker bøf og is med varm kirsebærsovs..

Var noget træt efter de 452 km. Så nok tidligt i seng. I morgen går turen ind i Holland til Breda.

Kørt 452 km.,

Vejr: sol og 28 gr.

Hotel zur post, Garrel.

## **Onsdag d. 31. maj 2017**

Start med det lækreste morgenbord med det hele... fin pakket sammen og var af sted kl 7.50 og så gik det mod syd. Men i dag kørte det bare ! – ringe trafik på A1 og da jeg kom ind i Holland var der bar super motorveje og megen trafik, men ikke en kø var der ! - Kørt ca 300 km i Holland og det er bare fladt og med masser af industri og fabrikker, - der sker noget her.. og mærkeligt nok så kører der bare masser af Volvo biler her i Holland..+ Mercedes..og en enkelt Fiat.. så en Audi med nogle fine afviser lygter med 3 sæt pære og gik den ellers 1-2-3-1-2-3-, - det så helt smart ud.. ved ikke om det er tilladt i DK. Har ikke set det før, undtaget på en US bil.. - Lige før Breda så jeg også en kæmpe Knauf fabrik til isolerings ting..

Kørte ind i Breda kl 12.45 og brugte så 3 timer til t gå rundt i den smukke by og se alle de gamle gader med masser af forretninger og masser af cykler !- vi er altså kommet til Cykelland.. Der er mange små pladser og med mange små Cafeer, så fik kaffe og æbletærte.. lækkert..

## L Heltborg – England Wales.

---

Kørte fra breda kl 15 og nordpå til den lille by Wadenberg, hvor der var B&B værelse, hos en smuk ældre dame. Lækkert værelse og da alle hollændere taler meget godt engelsk, fik jeg lige et par cykelture i omegnen, så jeg startede cyklen og kørte ud i marsklandet. – her er bare fladt og blæst. Kørte 15 km rundt i landet, hvor der var en masse cykelstier, men missede lidt af dem, så kørte bare lidt rundt.. men smukke små byer..

Tilbage til B&B og så til nabo byen Made, hvor der er en lille Pub med god mad, så kørte derhen og fik noget at spise og en ægte Cider !...

Husk Holland.. her er masser at se og hyggelige mennesker.. som er til at forstå-

Kørt 404 km.

Vejr: sol og 25 gr.

# Tur til England og Wales juni 2017

---

Dato: 01. juni 2017

Sted: Holland - Wandenberg B&B

Det var et rigtig godt sted her på B&B . - der var kun mig, så fin lækker morgenmad og så af sted mod Callais. De første 10 km. Var i Holland, og de har altså bare fine veje, men så kom jeg ind i Belgien, og så var fanden løs.. Elendeige veje, beskidt og uorden, Dårlige huse og så var der bare kø og kø.. De har været så smarte at lægge en 3-4 sporet motorvej lige midt gennem Antverden- en kæmpe by- og så lig med 10 mill. Truckere, så det tog lige 1 time extra . Jeg kommer der ikke igen, hvis det kan undgås. Men ikke nemt denne gang.. Nå nåede efter 3 timers kørsel til Frankrig – nord, og så var der gode vejen igen og trafikken var moderat..nåede Calais kl 12.10 og så var det bare at vente i 28 gr. og sol på færgene kl .13.55. Selve havnen er indhegnet med to sæt 5 m. høje hegn om hele havneområdet, bilen blev undersøgt for kælringe af en stor militærmænd med maskinpistol, - mit pas blev undersøgt 4 gange, Vi kom ombord og der var meget god plads, - tror der var flere truckere end passagere.. Eft 1½ time var vi i Dover og de flotte hvide klipper. Og så var det jol ige at huske at køre i den Rigtige side ... nå, det gik nu nemt nok, så kørte på A2010 og A259 lands sydkysten af en snørklet vej. - man retter altså ikke en vej ud herovre !.. Kom gennem Hastingsd, som er en stor ferie by med masser af mennesker, og da vejen går langs strand promenaden, tog det sin tid, men fint nok.. Kom kl 17 til Eastboruen, og kørte til mit lille B&B, men da min tlf. ikke havde virket i Belgien og Frankrig og heller ikke her, så kunne jeg ikke ringe til dem. Så desværre : der er miniferie for skolebørnene, så fuld booket op.! - kørte ned på promenaden til et andet B&B, jeg boede på sidst, og hun havde sørmne lige et værelse /med udsigt!), et par dage, så det fik jeg og så med egen pplads- (det er ikke til at stampe en pplas op i sådan en by).. Gik så til Tesco efter et nyt simkort og så til Marine – pub for at få dejlig mad og cider. Mærkeligt så gik jeg ned at gade mod centrum og gik så ind for at få mad, og så havde jeg faktisk været der før.., Gik så en tur langs promenaden i det dejligste sommer vejr , og tilbage til B&B og så var det på hovedet i seng.. har jo miste en time i dag!..- selvom en tysk dame på færgen altså ville have en time extra i stedet for !!!!.. hun var ikke til at overbevise...

Kørt i dag : 412 km-

Vejr. Sol og sommer 28 gr. – lidt diset.

## **Fradag d. 2. juni 2017**

Har holdt en slapperdag i dag, for jeg fik jo lige kørt 1200 km. De sidste dage og det er rigeligt..

Har prøvet at få min telefon til at virke og mit mobilmodem, og efter nogle forsøg, er det vist ved at virke.

Har gået rundt i byen og kigget på gader og butikker og hele den smukke promenade. – og nu er jeg på vej til The Mariner for at få lidt at spise. – samme som i går. Fint sted..

Når man tænker på der er valg herovre i næste uge, så ser man simpelthen ikke noget til det. - ikke en plakat, ikke en udleder af brochure, ikke en agitator... men vi får se..

## L Heltborg – England Wales.

---

Har gået en tur langs vandet igen og nu med lidt mere sol. Smuk er der her.

Gik op The Marine pub og fik dejlig mad - kogt laks med nye kartofler.. lækkert sommermad.

Jeg pakker i morgen og kører videre vestpå.

Kørt i dag - 0 km.

Vejer sol, diset -25 gr. og lidt støvregn.

# Tur til England og Wales juni 2017

---

**Dato: 3. juni 2017 lørdag.**

Sted: Eastbourne.

Det er lidt pussigt, - jeg er jo nok 1000 km mod syd, så når kl. er 21.15 – så er det mørkt ! - det tænkte jeg ikke lige på.

Var jo rundt i Eastbourne i går og kan ikke rigtig finde ud af, hvad for mennesker der kommer hertil. – det er ikke de rige, og heller ikke børnefamilier, så det må være pensionister..!.. Standen er uden sand .- kun store sten (det er det hele vejen lang sydkysten). -

Startede fra B&B kl 7.,20- skulle ellers have morgenmad kl 8.30, men det ville jeg ikke vente, på så pakkede og kørte ned langs sydkysten mod vest og kom gennem nogle dejlige små byer. Kom også til Brighton, og det er bare en stor by og promenaden er vel 8-10 km. Lang. - Der ligger nogle kæmpestore mansion –huse og de må koste en formue. Virkelig lækkert.. Den store Pier der var der engang, er bare væk, det så ud som om den var brændt ned, der var kun stilladset igen. - En stor og pæn by og med en kæmpe strand. Videre til en mindre bade by Bognor Regis,- fra min Guide fra 1975, var det en lille fiskerby, men nu bare en stor grim by med strand med sten og nye huse ned til vandet, så jeg kørte hurtigt videre. Skulle udenom de store byer Portsmouth . southhampton og Bournemouth, så tog M27 motorvej og kørte bare lige igennemfint... men der nu heller ingen lastbiler her om lørdagen.. men kørte gennem New Forest – en kæmpe stor naturpark, og her er der faktisk store skove , som man ellers ikke ser nogen steder.. Kørte ned til den lille by Weymouth, som ligger ind i en bugt ved vandet, og her var der OL i 2012 for alle sejlerne. En meget skøn by med flot strand og en fin promenade. Med masser af mennesker og badning. Inde i havnen var der Havnefest, og med musik og dans og masser at spise og drikke.. Rigtig hyggeligt..

Efter nogle timer kørte jeg videre helt ned langs kysten på nogle små bitte veje, hvor der knap er plads til 2 biler. Et meget bakket terræn, og lasse Panda er altså ikke meget for disse lange bakker med 10-15 %,og så er der altid en stor Range Rover bagefter !.. men utrolig smukt.. Kørte ned til en anden lille fiskerby, og det var også et stort cirkus, så kørte tilbage op i bakkerne til en lille bitte by Burton Bradstock, og her var der sørme lige en seng til mig på det lokale B&B. Fint lille sted, og så ligger Pubben 30 m nede af gaden!.. var rundt i den lille by, og mødte en mand med hund – sådan en hund der ikke kan se noget, da håret falder ned over øjnene,- nå- vi kom i snak , så jeg fik en lang snak og masse af gode fiduser til Wales og andre steder.. snakkede med ham i 15 min., så fik lige hans livshistorie mv. også.. men altid en god måde at få oplysninger på. fortsatte ned på Pubben og havde heldigvis bestilt bord, for ellers var der ikke plads til mig..

Det er altså et helt utroligt sted: - der var stopfuld af mennesker fra byen og 5 hunde, babyer, børn, gamle , unge og lasse.. – der er 2 m. til loftet og man sidder oveni hinanden, og snakken går...og så får man det dejligste mad.. og en stor Cider.. - sikke en stemning.. vil skyde på der bor 250 mennesker i byen, og så er der 2 store pubber...

Kørt : 286      kørt i alt: 1554 km.      gået: 4 km.

# L Heltborg – England Wales.

---

**Søndag d. 4. juni 2017**

Sted: Burton Bradstock.

Nå man kommer her på et hotel eller B&B, så er der jo altid et the-sæt, så man kan få en kop the eller kaffe + en kiks., faktisk meget dejligt her kl. 6.30, og man først kan få morgenmad kl 8 ! - eller når man kommer .

Hørte til morgen, at der var sprængt endnu en bombe i London - - sikke nogle tosser.. – vist 8-9 døde ++.. nå, fik dejligt morgenmad med bacon - som ikke noget at gøre med dansk bacon- nærmest som tynde skiver kotelet. Og så nogle super lækre pølser - lækkert.

Dagen har været med sol og byger og lidt overskyet, men startede da kl 8.42 og kørte langs kysten af de smalle smalle veje til Lime Regis. Et meget berømt sted, da en af Jane Austens bøger forgår i flækken. Men et dejligt sted med små hyggelige gader og butikker og strandpromenaden, der ender i the Cobb, som er en gl. mole der også var der på Jane Austens tid.. - fint sted..

Kørte videre til Beer , som også er en lille badeby, men regn, så så ikke meget af den.

Vider til den næste lille badeby Sidmouth, - en større by med en promenade og hyggelige gader. - det begyndte at regne igen, så så ikke så meget der.

Videre til den næste større badeby – Exmouth, som ligger helt ude på spidsen af en landtunge, og med de høje klipper /bakker rundt om. Smukt.. masser af hyggelige gader og en smuk promenade med pæne huse og en god strand..- jeg skulle videre sydpå for at komme mod Torquay, og da jeg bare skulle over en lang fjord for at slippe for en masse km, spurgte jeg en mand, om der ikke var en færge over. - Jo. Jo. Du skal bare lidt længere op af gaden, så er færgen der. Jeg fandt bilen og kørte ned til havne igen, og kunne ikke finde nogen færge !- - stoppe en bus mand, for at høre hvor den var : ” jo, der går en færge men den tager kun passagerer med ”! - så jeg måtte lige op om Exeter , og så ned igen..

Nu var det ved at være tid for en seng, så kørte til Teighmouth, og var inde på et par steder, men alt optaget. Snakkede med konen det ene sted, og hun havde været i Rungsted for mange år siden. Kørte lidt rundt i byen men fandt ikke noget, så kørte over en bro til en lille by \_ Shandon \_ på den anden side af den lille fjord, og kom gennem nogle smalle smalle gader der knap kunne komme en bil igennem, og der var faktisk et fint lille B&B, og jeg fik så lige den sidste seng.. Vældig fint sted, - 30m. fra B&B, ligger vandet med fiskere og det hele, - en ægte lille fiskerby. Og så var der en lille cafe lidt længere henne af molen, og fik her det dejligste fisk ( Hake ) i tomatsovs med oliven og xxxx. Super lækkert..

Alle gaderne i byen er smalle og det stammer nok fra da den blev bygget: - de fleste huse er fra 1802 - , og der var der ikke så mange Audi X7 o.l.

En god dag , selvom vejret ikke lige var med mig..

Kørte det meste af dagen på smalle veje op og ned af bakkerne, og der er altså ikke plads til to biler, så jeg bakkede nok 8-10 gange til et lille indhak i hækken, så man kunne komme forbi. - Nej ,man udvider ikke bare en vej. I formiddags kørte jeg på en vej gennem en lille by, og så ragede der lige en havemur halvt ud på vejen, og så man alle bare stoppe op og vente til den modkørende er forbi. -

## L Heltborg – England Wales.

---

På en stor mark ved Exmouth, var der vetaranbil træf med 100 vis af biler, men regn, så kørte videre. - kunne ellers have været sjovt at se..

Kørt            220 km -        i alt 1674 -        gået : 8-10 km.

# Tur til England og Wales juni 2017

---

**Dato: 5. juni - mandag**

Sted: Sharlon, Devon.

Glemte lige at fortælle: Da jeg fordelen dag kom til Carlai, , var jeg lidt spændt på at se, hvor mange krakkemutter der stadig holdt til ved havnen. - men hele havne området var spækket med to sæt 5 m. høje pigtrådshegn, - så ikke en eneste luske rundt, og da jeg kom ind til færgeområdet, var der check af pas 4 gange !- . bilen blev undersøgt af en stor militærmand med maskinpistol, så det ser ud til at virke. Selve lejren så jeg ikke noget til, nok jævnet med jorden.

Den lækre fisk jeg fik i går var faktisk en Hake - = kulmule, - det har jeg vist ikke spist før, men var meget meget lækkert.. den er utrolig grim, med masser af spidse tænder.

Nå, men det var vist ikke lige min dag i dag. Det har regnet fra morgen til aften, med lidt ophold..

Nå. Startede fra Shandon, og havde næste ikke fået bilen ud af indkørslen, da gaden er smal, og der holdt en stor Mercedes overfor..- Skaldebilen havde prøvet at komme forbi, men han opgav, men bilen havde fået nogle fæle skrammer ! - kørte sydpå mod Torquay, som er en stor, lækker ferieby, men regn, så kørte videre mod Kingswear, hvor der går en lille færge over til Dartmouth. Der går faktisk 2 færger - den ny er kun 8 år gammel, og den gamle er 100 år gammel.. Denne er ikke en færge, men en pram, som så slæbes på siden af en lille slæbebåd. Når han så kommer udenfor færgelejet, så vender han slæbebåden vha. en wire og sejler så fremad.. ! - det ser helt skørt ud, men det virker faktisk !.. for ellers skulle bilerne jo bakke iland...- nå, jeg var lidt på indkøb efter noget håndsæbe, og det er næsten umuligt af finde – ligesom i Sverige – de er bare gået over til flaskesæbe.. men jeg fandt da et par stykker sæbe helt fornede på hylden og kun nogle få !... - Oppe på bakken af byen ligger det kæmpestore Navy officers academy, som er et af de fineste i UK. Prins Charles var her i nogle år, og det er hård kost !...

Jeg kom faktisk til Dartmouth for at kommet til Agatha Christies hus Greenway House, hvor der nu er et lille museum. Normalt sejler man med en lille færge hen til huset, og tilbage igen. Men da det var mandag i dag, så var der selvfølgelig lukket ! - bare øv. - det kunne have været sjovt at se..- alt står som da hun døde..

Kørte videre til den lille by Totnes, som er ældgammel og med smalle gader der går op og ned. – hyggeligt sted. Da det stadig regnede, kørte jeg videre mod nord til Yeovil, - kørte ind i centrum og fandt en p-plads, og gik så op i byen for at finde turistbureauet. Det gik nemt nok, da der var skilte, så kom ind og fik nogle adresser på byens B&B. Kontaktede en, og der var plads, så gik tilbage til bilen. - Men kunne simpelthen ikke huske hvor den stod !- så brugte lige 20 min på at vandre de små gader op og ned.., nå fandt den da til sidst og kørte ud til Montacute, og her var et fint lille B&B i et lille museum for legetøj mmm... så jeg har museum lige udenfor døren !... Pubben har desværre lukket i dag..

Vejr: Regn hele dagen - 20 gr. og blæst.

Kørt : 175 km. Gået: 3-4 km.



## L Heltborg – England Wales.

---

### Tirsdag d. 5. juni 2017.

Jeg bor her i Montacute, og der ligger et kæmpe stort slot i byen, som jeg håber at komme ind at se..  
Montacute House.

Der var noget simpel morgenmad, - det virkede ikke helt. , men var da klar kl. 9 og gik så en tur rundt i den lille by Montacute, - hele byen er bygget af samme type sten som er lokale. Nogle fine gl. huse og med en fin pub også. Kl 10 var parken åben, så jeg fik en dejlig tur rundt og så de flotte gamle tax hække der nok er 100-150 år gamle.. super flotte- 4-5 m. høje. Der var rundvisning i parken, og det hele blev bygget i 1603 af en rig advokat, som kom ind i varmen hos Elizabeth 1. og så var der gode opgaver at hente og han blev hovedrig.. så han byggede lige et sommerhus i Montacute , hvor han boede i 3 mdr. – rest i London.

Parken er blevet lidt større da køkkenhaven er inddraget i parken. - Selve slottet er også bygget i de lokale sten, og det har været helt gult. – Der var masser af fine og kostbare rum og med masser af glasvinduer, som var noget vild luxur i 1603, og de fleste af ruderne er fra dengang.. (derfor ikke thermo!).. Slottet er overtaget af National Trust, så der er mange frivillige der giver en hånd med ved vedligehold af have og park..

Kørte for lidt siden igennem Bath, og det er ret slående hvor dårligt husene der – og masser af andre steder \_ er vedligehold. – Der er beskidt, mangler maling, fortorvet med ukrudt. Også de mange badebyer jeg er kommet igennem, er ikke i orden. - og når man så ser huspriserne forstår man det slet ikke.. - huse her er bare dyre..

Kørte fra slottet og videre nordpå mod Chippenham, men det tog lidt at komme gennem Bath, så jeg fandt et B&B her i Corsham, hos en venlig dame og fik et meget fint værelse.. nu skal jeg bare hen på pubben og få lidt mad..

Kørt: 82 km., i alt 1933 km gået : 3-5 km.

Vejr: sol det meste af dagen 20 gr. lidt byger kl 16. - Blæst.

# Tur til England og Wales juni 2017

---

Dato: 07. juni 2017

Sted: Corsham B&B-

Det var et meget fint B&B jeg var kommet på her. En hyggelig kone, der bare sørgede for det hele. Der var fin morgenmad med lækre pølser og bacon. - resten har jeg fravalgt !-- . Kom af sted kl., 8.50, og så var det mod Wales. Kørte først på nogle snørklede veje, hvor jeg måtte bakke 200 m. for at en varebil kunne komme forbi mig !. der er kun lige plads til en bil på vejen- se billederne !-- - nå kom på motor vejen mod Wales, og der måtte betales 6,7 £ for at komme over broen.. – Lige efter broen ligger et stort flot slot, som jeg skulle have været ind i, men hele slottet er pakket ind i stilladser, så jeg sprang over denne gang - Tredgar House- , - men jeg kom hurtigt til Cardiff, som er hovedstaden i Wales. Kørte lidt ind i centrum, og da jeg fandt en p-plads, blev jeg der, og måtte så gå resten af vejen. Men da jeg havde gået 300 m. var jeg faktisk lige ved Cardiff castle, som jeg skulle se !... bare held.. Kom ind i borgen og slottet, og der er noget helt tilbage fra vikingernes til 1030, med en stor borg. Udenom den er der kommet en stor borgmur og et slot. En flot borgmur som også blev brugt under 2. ww. - Slottet var beboet af en hertug helt frem til 1967. utrolige flotte rum, selvom man ikke kun se så meget af det. En god oplevelse.. - Inde i borggården var der opsat tre kæmpestore telt, og jeg spurgte hvad de skulle bruges til; - Jo, i lørdags havde der været en Champignon Liege kamp på det store lokale stadion, og så var der lige VIP arrangement i slottet før kampen, at betale kr. 2000 pr. næse. Skulle man have en Vip loge på stadion til 45 mennesker, så måtte man lægge 200.000 £ og til 12 personer 20.000 £. Og en sort billet til kampen var på 2000 £ - jo, der er penge i fodbold...

Gik så over gaden til Centrum, med fine gader og masser af fine butikker. Her er pænt og ordentligt og masser af folk. Der ligger 2-3 flotte arkader, som dem i London, med fine butikker og cafeer.. reddede frokosten i en. Alle skilte på gader og stræder er på både engelsk og på Walisisk, og det er ikke til at få hoved og hale i,- jeg har ikke hørt det, og ved ikke hvor mange der faktisk taler det... på et skilt over en forretning har man skrevet et ord på nok 35-40 bogstaver og så oversat det nedenunder. - se billede..

Vendte tilbage til bilen og kørte videre mod vest, hvor der ligger et stort frilands museum med mange fine gl. huse og ejendomme fra Wales samlet og sat op her.. - Kørte gennem forstaden af Cardiff, og så kan man jo se, at her har været fattigt, med masser af små bitte rækkehuse til minearbejderne. Kom til St. Fagans museet, og det var da til at betale 0,50 £. Det var rigtig flot lavet og med mange flotte huse og interessante huse med arbejdende folk i mange af dem. Virkelig sjovt.. Der var arbejdede smed, væver, bager, og alle forretninger var betjent.. Alle husene er fra Wales..og noget større end Hjerl Hede..

Efter nogle timer der i fin sol og 20 gr. kørte jeg på må og få til en lille kystby. Da jeg kom derned til Porthcawl, viste det sig at være en af de typiske feriebyer med musik og billige bare langs kysten. Nå, prøvede at ringe til 3-4 B&B, men alt optaget, prøvede så et hotel booking og der fandt jeg et billigt B&B, så det bestilte jeg. MEN da jeg så kom ned til det,. Så lignede det et hus der var nedbrydning truet, og så var der lige et stort Tivoli på den anden side med vild musik. Jeg kunne jo godt se, at det ikke var godt ,men gik nu ind til manden, og han sige - jamen. – det regner og de holder tidligt op ! –og det regnede nu ned i

## L Heltborg – England Wales.

---

strømme, så han kan have ret.. Nå, gik op på værelset, og det var nu faktisk ikke så dårligt, rent og rimelig pæn og med bad. - så det bliver en spændende nat !..

Kl 19:40 - stop af musik !!!... så er nattesøvnen reddet.

Det er åbenbart et godt surfer sted, for der er store bølger, og der lå nok 50 mand med deres bræt ude i vandet.. - så nu ikke nogen der surfede !..

Jeg har i dagens løb rundet rundkørsel nr. 525 - sådan ca. - her er altså bare rundkørsler hele tiden. Men man vender sig vel til dem..

Kørt 148 km. I alt 2081 km. Gået 8,2 km.

Vejr : sol og 20 gr, regn fra kl. 16 og overskyet.. blæst..

### **8. juni 2017**

Sted; Porthcawl – Wales.

Sov fint hos den noget mærkelige B&B mand, og var af sted kl 7.40, da der ikke var morgenmad, så det blev kaffe på tanken i stedet. Kørte ind i landet, og måtte lige gennem morgen mylderet, så kø langt af vejen. Kørte op til det store Botaniske have anlæg, der ligger inde i landet, så det var en smuk tur derop. Det er den nationale botaniske have, så kæmpestor og med nogle mindre og nogle kæmpestore væksthuse og et stort udendørs areal. Det regnede det meste af vejen derop, men der kom lidt stilstand, så der blev mulighed for at gå rundt i haven. Masser af fremmede planter og smukke blomster. De har et af Europas største væksthuse, som er ud i et spænd. Og her var der virkelig mange mærkelige blomster fra hele verden. I et af de andre væksthuse var der masser af sommerfugle, og pigen var ved at sætte nogle pupper op, så der kunne komme nogle flere. Noget super flotte...

Her var mange skole børn, - de havde ferie i sidste uge,, så først nu, jeg ser dem i deres flotte uniformer. Det ser altså godt ud..

Der var også lidt udstillinger bl. Et gl. apotek med de gamle lægeplanter..- det var lidt on -. Off med regnen, så det var ind og ud af husene.. Efter 3½ time var jeg godt træt i fødderne, så kørte ned til en lille landsby ved vandet. Her lå en gl. borg og ellers gamle huse og et post hus, og her på landet er det en blandet landhandel.. byen var Laugharne.. - Kørte videre hele nede lands kysten ad små bitte veje, og kom til en lille by Amroth, med en skøn strand med masser af sand og store sten.

Snakkede med en lille cafe pige, om hvor mange der faktisk taler valisisk , og hun mente det var omkring 30 %, og det er ret mange. Men alle skilte og henvisninger på M4 er på valisisk, som bare ikke er til at forstå..

Her er jo valg i dag, og det går meget stille for sig, har set nogle ganske få plakater og ellers ingenting. Snakkede med en dame i formiddags, og hun havde stemt i morgens.

Videre til en helt utrolig smuk lille by : Tenby. Det er en af de bedste sommerbyer jeg har været i nogensinde. Med vidunderlige sandstrand- dog væk ved tidevandet, - en lille hyggelig bymidte og mange

## L Heltborg – England Wales.

---

store gamle sommerhoteller og små B&B... jeg bestilte et værelse på et hotel lige ud til kysten, og det er et af de gamle solide..havde dog betalt til i morgen i stedet for i dag, men fik så to dage i stedet. Fint sted.. har været rundt i byen og ved havnen og fået suppe med Walisisk cider.

Kører så til Pembroke borgen i morgen og så tilbage hertil og nyder dagen..

Kørt :           127 km.           I alt 2209           gået :           3-4 km.

Vejr. Start med regn og blæst, klaret op over middag og tørt sidst på dagen. Ca. 18-20 gr.

# Tur til England og Wales juni 2017

---

Dato: 9, JUNI 2017 – fredag.

Sted: Tenby – Wales.

Så kom store valgdag, og det ser lidt grimt ud for de konservative, som troede de skulle vinde det hele..

Hvis vejret ellers arter sig, så vil jeg til Pembroke castle i dag, og så tilbage hertil. – ser lidt overskyet ud..

Herpå hotellet er det store skiftedag i dag: 150 mennesker skal ud af værelser, masser af kufferter, elevator overbelastet, masser af folk i spisesalen, så lasse kunne først få morgenmad kl 9. og der har jeg jo været oppe i timevis, så gik i stedet en tur rundt langs kysten. Her er jo meget høje klinter, men de har lavet en sti hele vejen rundt langs hele kysten, om på den anden side af byen, og så med trapper ned mange steder, så man kan komme på stranden når ebbe !.. fin tur. De har bygget en fin ny redningsbådsstation med en lang slæde ned til vandet, så båden kan komme i både ved flod og ebbe..

Fik fin morgenmad og kørte så langs kysten af en smal vej til Pembroke.

Det er en lille bitte by med en kæmpe stor borg fra 12-1300 tallet, og det meste står der endnu. Var så heldig, at der lige startede en rundvisning da jeg kom, og det med en utrolig dygtig og godt fortællende guide. Hun var eminent.. og så kan man jo lige se de gamle riddere og deres trælles liv i borgen.. og pigen kunne historien om dem alle.. – det tog 1½ time, og jeg kom til at gå lidt sammen med en pige fra Canada – der var folk fra New Zealand også, - nå, da vi var færdige med rundvisningen, snakkede jeg videre ½ times tid med pigen fra Canada- Murla.. hun var på tur rundt i Europa, og havde lige været i Scotland, hvor hun stammede fra (1800 tallet !), og var nu på vej gennem England, frankrig, tyskland, østrig, schweiz, og skulle først hjem igen i september, så noget af en tur. Og hun havde også problemerne med at køre i venstre side af vejen !.. Vi prøver at mødes i Bath i næste uge.. - nå, jeg gik lige selv rundt i borgen, og kiggede på de høje tårne og de mørke fangehuller. Der var en hertug, der var fanget i et mørkt hul, på vand og brød i 7 år, inden han blev befriet..

Kørte tilbage til Tenby, og vejret havde været OK, med sol og 21 gr. og blæst.

Gik lidt mere rundt i byen,- det her er et godt sted!- få turister, lille fiskerby og små forretninger..

Fik lidt mad på den lokale cafe, - fik dejlig suppe der i går, så hvis min lasagne var ligeså god, kunne det være jeg ville gifte mig med servitricen - dejlig pige, men desværre holdt den ikke!.. men deres hvidløgsbrød var super!

Fint dag. - rimeligt vejr og lidt vind. 21 gr.

Kørt: 39 km. Ailt . 2248 gået 9,9 km

## **Den 10 juni - lørdag . 2017**

**Sted: Tenby, Wales.**

## L Heltborg – England Wales.

---

Her til morgen er det bare stormvejr ! - nærmest kuling, og da jeg bor på en høj klippe lige ned til vandet, og vi vender mod Atlanten, så er der tryk på ruderne..og så regner det også, så kan blive en hyggelig dag.

Ja, ganske rigtigt, - regn hele dagen.. og diset og blæst..

Kørte først nordpå til den lille by Cardigan, for at hente lidt frokost. - mon den har noget med trøjen at gøre ??.., nå fin lille by, og jeg blev ellers inviteret på banko på rådhuset med gratis kaffe,,,

Videre langs kysten til en lille ferieby og sejlerby New Quay. Den lå ret godt med høje skrænter ned til vandet.. en lille lukket havn og med mange små hyggelige ferie huse. På den anden side af bugten lå en kæmpe plads for "campinghytter" nogle store metal kasser der står fast, som man så lejer eller køber. Der kan være hundredevis på en plads.. de er vel 25-30 m2.. - . Ved havne sad der nogle studenter og kiggede ud over vandet og skriv ting ned,- der er her en masse delfiner, så dem sad de og registrerede i regnen. Jeg så faktisk en del delfiner lige udenfor havnen. Der er også delfin ture med båd..

nå, fik lidt at spise og kørte videre nordpå til byen Aberystwyth, hvor der er en lille smalsporet jernbane, som har været brugt til minedrift engang i 1904, men som nu kører op i dalen Vale of Rheidol. Den kører med damp og op til Devils Bridge 18,7 km oppe i dalen og med en stigning på 204 m. Jeg var svineheldig, for da jeg kom, gik toget 20 min. Efter, og der er kun to afg. Om dagen !.. og turen tager frem-tilbage fra 14,00 til 17,15. En super smuk tur op gennem dalen, selvom regnen øsede ned ... øøøøvvv...

Nå en fin tur, og selve byen her er ret stor by med universitet. Så fik fat i et billigt hotel, og 5 min. Efter var jeg på værelset.- ret smart..

Skulle have lidt at spise, så gik til den lokale pub, som var ret så stor, og fik bestilt lidt mad og walisisk cider.

På de store tv skærme var der fodbold england- skotland, så en rigtig landskamp, så det var godt oppe at køre.. de havde spillet 77 min. Da jeg kom, og så kom et super mål fra england, og der blev larmet. 3min, senere havde skotland frispark udenfor mål og den lille mand hamrede bolden i mål.. mere ballade..., 4 min. Senere fik skotland endnu et frispark, og den samme mand lavede lige et direkte mål igen !.. endnu mere ballade...- det er åbenbart længe siden skotterne har vundet over england. ...

Nå.2 min. Tilbage lavede england et forsøg på mål men virkede ikke, men de fik den kringlet rundt, så der var en heldig fod på bolden så den kom i mål også ! altså 2-2 .. alt på de sidste 10 min. Mens jeg var der...

Fik god mad og fin cider, og gik så lidt ned til vandet.. her ligger et gl. universitet. . en pæn by, som jeg lige skal kigge mere på i morgen..

Kørt: 103 km. I alt 2381.

Vejr: regn hele dagen og storm i formiddags. Alm blæst nu.

# Tur til England og Wales juni 2017

---

**Dato:** 11. juni 2017

**Sted:** Averytswyth

Stedet jeg bor på, er et gammelt hotel, der så er blevet malet lidt og fået et nyt skilt.. men det er stadig et gl. hotel... nå, selvom badet er på gange, så går det jo alligevel..

Men det kan jo være noget af et job, sådan at skifte hotel hver dag, - pakke ind, pakke ud, pc frem, batterier lades op, foto overføres og tekst på, rejseplan update, dagbog og regnskab..

Fik fin fin morgenmad på hotellet, og da vejret var kuling, kørte jeg en tur ned på promenaden, og fik lidt billeder af vandet der står op i luften ved molen. Kørte videre østpå ind i det store bjergland. Kørte gennem de smukkeste og grønneste bakker. Op ned, ind og ud. Her er en masse får i området, - kan ikke bruges til andet,- og med få, små byer på vejen. Minder noget om Lake district, men nok lidt højere. Endte oppe nordpå i en lille by Newtown (fra 1297!), og her havde de hørt jeg kom, så alle musikkorps i området, var trommet sammen for at give koncert og så helts vinde!.. der var vel 5-8 korps med voksne og børn. - og de spillede faktisk OK..- skulle have set et tekstil museum, men lukket..

Området her, har der været sølvminer, og man kan tydelig se i landskabet, hvor de har gravet.

Kørte lidt videre sydpå til Hay on Wye, som er en lille bogby, og der var da også en del antikvarboghandlere i den lille by. Men de var så usmarte at have en p-plads med afgift, som kun kunne betales med mønter, så da jeg kun havde 1,5 £, var det ikke længe jeg kunne blive der..\_ sygt. - De fleste steder har de en box med et Dan-kort, som man kan taste ind på.. - men så da et par meget store boghandlere, men havde ikke tid til at kigge bøger.. måske godt det samme!..

Kørte videre østover gennem det smukke landskab – dog regn og tåge.. – og kom så til den lille by Brecon, som er hovedbyen for den store natur park i området. Havde fundet et B&B, men hun havde lukket, naboen B&B var for dyr, så kørte til den næste by, og her var begge B&B lukket, så måtte tilbage til Brecon, og prøve igen, prøvede 2 steder men uden held, men til sidst var der da en Pub, som havde et værelse.. sådan er det nu ikke normalt, men søndag aften har mange lukket, da turisterne er taget hjem og håndværkerne starter først mandag..

Endda et meget fint værelse.. og så kunne man få maden i pubben,- = Den lækreste pie med bøf og øl.. det er altså bare lækkert, synd vi ikke kender det.. og så lidt Cider.

Jeg har nu kørt op langs vestkysten af Wales og her blæser altså bare kuling!, Men; har ikke set en eneste rigtig Vestas Vindmølle,- der står nogle få, bitte små piskeris, som ikke gavner meget, - Tænk hvad de kunne få ud af vinden her!...

Længere syd og sydøst på har der været brugt lokale sten til alt husbygning,- disse gule, smukke sten, men heroppe bruger man en mørk rød mursten i stedet for..

Kørt: 227 km - i alt 2608 km. Snit: 21,28 km/liter. Ikke så dårligt..

# L Heltborg – England Wales.

---

Vejrt: blæst, sol, regn, overskyet, 21 gr.

## Mandag d. 12. juni 2017

Sted: Brecon.

Fik hurtigt pakker og efter lidt morgenmad,- jeg kan ikke klare den der engelske morgenmad med pølser , bacon, tomater, champion, bønner, æg,, mv. så jeg klare med toast..

Kørte hurtigt op i den store National park, - jeg boede jo faktisk midt i den, - Brecon Beacons National park. Et kæmpe område med bjerge og bakker, skov og vand. Kørte hen over nogle af de store bjerge som er 6-900 m høje, og ned gennem smukke dale, og med små floder og søer. Virkeligt smukt..

Kørte til den sydlige del af området, hvor der lå mange store kulminer. Kullaget ligger på tværs af Wales og er ca. 14-18 km. Langt. Minen her i den lille by Blaenavon er Big Pit, som startede i 1860 og var aktiv helt til 1979. her blev alle minerne i området lukket, men Big Pit blev bevaret som museum. Den ligger lidt halvvejs oppe på en bjergskråning, og så ligger byen nedenunder, så folk har haft nemt til arbejde. Der var ca. 450 mand i minegangene. Da jeg kom ind, fik jeg en Gratis billet !- og gik så ned til en flok gamle minefolk. Vi fik så udleveret hjelm og en minelygte og et gasmaske. Efter lidt venten, kom vognen op af skakten, og vi blev så stuvet ind som sild i en tønne.. Vi kørte 90 m ned til minegangene ,\_ som er meget højt oppe, - de flere miner ligger i 1900 m. dybte.. Vi havde en gl. minemand med som guide, og der var kun det lys vi havde siddende på hjelmen. Og der var bare skummelt.. - det hele var båret op af træbjælker og nogle rustne jerndrager, - det meste af tiden gik vi med hoved godt bøjet, da ikke højt til loftet, og tak for hjelmen, ellers havde jeg fået hovedet smadret !- vi gik rundt i gangene, og han fortalte om alle de ulykker der var sket, med gas og sammenstyrtning, - nå, da vi var kommet godt ind, var der lige pludselig 10-15 hestestalde ind i siden, og her boede de heste der trak vognene ud og ind i gangene, de kom herved og var kun oppe en gang om året, og så var de fuldstændig blinde, da de jo var vant til at gå i mørket.. – Børn helt ned til 6-8 år var ansat til at passe på nogle ventilationsdøre, og så gik de ellers i mørke i 12 timer !.. Det har været et hårdt liv. Vi gik rundt dernede i 1 time og blev så kørt op igen i den lille vogn. - det var en oplevelse.

Jeg gik så til de små museer der var i bygningerne og fik da også lige noget suppe - Walisisk fåre suppe,- lammekød med grønsager. - lækket.

Nu var jeg ved at være på vej ud af Wales, så tog M5 østpå til sydengland, og til en lille by Tetbury, hvor jeg tænkte der kunne være en seng. Gik rundt i den lille by til 4 hoteller og 3 B&B, og ikke en seng. Mange af de store byggefirmaer, booker simpelthen en masse værelser i området, og bruger dem så , når de har brug for dem. Efter lidt søgning på nettet, fandt jeg en pub i en lille bitte by med 400 indbyggere. Hyggeligt sted, og her var et fint værelse og med god mad på stedet. Og som sædvanligt,- fuld hus i pubben. Desværre er her ikke dækning for tlf. eller internet !.. hvilket betyder, at jeg ikke ved hvor jeg skal bo i morgen !..

Kørt – 288 km - i alt – 2796 km.

Vehr. Blæst - overskyet med en smule sol. 21 gr.



# Tur til England og Wales juni 2017

---

Dato: tirsdag 13 juni 2017

Sted: Shipt Moyne

I går kom jeg ud af Wales og tilbage til England, og det er nok med lidt blandede følelser. Landet er meget smukt, Cardiff en smuk by, Tenby en dejlig lille by, - Men: en ting er noget trættende: - deres sprog!...

Alle skilte, brochure, spisekort, osv osv. Står på walisisk og engelsk i den rækkefølge, så når du kommer gennem en rundkørsel med 5 veje, skal du altså lige nå at læse skiltet, og så læse det med småt der står for neden.. Jeg har ikke hørt en eneste der ikke talte engelsk og har vist kun hørt en enkelt kone der talte det. Selvfølgelig en del af deres identitet, men det fylder alt for meget. Sammen problem i Scotland, men der er det da kun vejlskiltene der har dobbelt tekst. Snakkede med damen i Salisbury, og hun siger at de virkelig går ind for eget sprog, og er begyndt at undervise i det i skolerne..!- som Grønland ?..

Nå, fik fin morgenmad og så start mod Bath. Jeg havde aftalt med Mulna fra Pembroke at mødes med hende, men da der ikke var telefon og internet dækning i den lille by, så fik jeg ingen aftale i går. Kørte til et af de store Park & drive udenfor Bath, og det er altså en genial ide, som man burde tage op i DK. En stor mark udenfor byen, og så kommer der en bus hvert 10. min, som du så bliver kørt direkte ind i centrum af byen, for kun 3,30£ ! – der er nok 3-4 sådanne pladser rundt om byen, og dvs. at der ikke kommer 4000 biler ind i centrum !.. Fik ringet til Murna og hun kom så kl 12. – Jeg havde så god tid til at gå en tur gennem Bath og det er altså en dejlig by. Var en tur oppe i Assembly room, så jeg missede sidste gang, pga. et bryllup.. Dette store hus, var "stedet", man mødtes i byen. Når man kom hertil, gik man op i Assembly rum, hvor der var en stor bog, som man så skrev sig ind i, og alle kunne så se, at man var kommet til byen, og man kunne selv se, om der var bekendte, der skulle besøges. Nogle gange om ugen var der bal, og så var der Mr. King, - han sørgede for at finde en passende kavalier til de unge piger og omvendt, så man kunne komme ind i den store sal, hvor der så var langdans i timevis, hvor man så kunne lære hinanden at kende!.. de gamle sad i the The room, og spillede kort og snakkede om dagens begivenheder. Man var her normalt i 2-3 måneder af gangen. – fint sted.

Kl 12 mødtes jeg med Myrna, som bor på et lille hotel syd for byen. Vi fik lidt kaffe og en brød, og så gik vi ellers rundt i byen, vi kiggede på The Circle, - på The Crescent, Pulteney bridge osv. – var inde i en forretning udelukkende med køkkenting, fik en cider i en lille cafe og var nede ved floden og kanalerne.

Kl 16 tog jeg bussen tilbage til bilen – det tager 10 min. Og så gik turen mod Salisbury. Havde forsøgt at finde et værelse på mit gl. sted, men ingen svar, så prøvede de steder jeg kom forbi, og et sted kunne jeg få en himmelseng for 112 £, men jeg takkede nu nej tak. Fandt et værelse i udkanten af byen og med 200 m. til en dejlig pub med lækker lækker stegt kylling på en kæmpe grill..

Når jeg skriver at jeg bruger lang tid på at finde en seng, skyldes det at jeg jo altid er sen på den, og ikke kan bestille 14 dage i forvejen, hvilket betyder, at jeg får de sidste og dyreste værelser !... men jeg har aldrig haft så svært ved at finde værelser som denne gang. Hørte fra min vært i Eastbourne, at det er fordi, at de store Booking.com har sat sig på alle værelser hotel/B&B, og de skal bare have 23 % i kommission, og så

## L Heltborg – England Wales.

---

sætter de lige priserne op også.. så derfor jeg ikke kan finde et værelse på Google.. og priserne et steget. Sidste gang fik jeg let et værelser til 35-50 £, Denne gang mellem 45 og 80 £

Kørt: 111 i alt 2907 gået, 7.75 km.

Vejr. : sol og 23 gr. og kun lidt blæst.,. en af de gode dage.

### 14. juni 2017

#### Sted – Salisbury.

Startede tidligt, og kørte mod nord til Stonehenge ! - her har jeg ikke været før. Har nok med vilje kørt udenom, men da jeg var lige ved kørte jeg derop. Det er et kæmpe fortagende: der er lavet et Kæmpe besøgscenter 2½ km. Fra Stonehenge, med museum , cafe, og og, og når man så har betalt 16½£, kommer man med en bus hen til Stonehenge, der er stier rundt om, så man kommer ikke indenfor 25 m. – nå fint nok. Jeg var med den første bus og der var derfor ikke så mange mennesker, men jeg er sikker på der kommer Mange..- jeg mødte et par ældre svenske damer derude. Ellers har jeg kun set 3 tyske biler og mødt nogle tyskere i Bath, ellers ikke et udenlandsk bil..

Efter en times rundgang om det fuldstændig utrolige værk,- hvordan de har fået flyttet de kæmpe sten 80 km. Herfra ved man ikke, og hvordan de har fået dem løftet 5 m. op ?..

Kørte så videre østpå til Winchester. En utrolig smuk by og med fine fine gamle huse og dejligt centrum. Gik lidt rundt og kom så ned til den store Winchester Cathedral, og her var det store skolebørnsdag, Alle ungerne fra de små klasser var kommet til byen fra hele stiftet for at besøge deres kirke. Og de kommer med skolefanen og alle i fineste uniformer med fine bluser og nederdele og sorte lange strømper, og drengene i korte bukser og jakke med slips.. !

Var inde i katedralen, og den er ret så flot, dog er der ikke noget spir på den. Kun et lille lavt tårn. Men kæmpestor indvendig og med det fineste stenarbejder og træskærearbejde. - de har godt nok været dygtige håndværkere. I sideskiber er der en stor sten i gulvet for Jane Austen,- hun døde her i Winchester og blev så begravet i kirken, der er også opsat en mindeplade for hende. Hun bliver fejret med sin 200 års dag i år, så der var stor udstilling i kirken og en fin udstilling på det lokale bibliotek..

Efter nogle timer i byen, kørte jeg videre mod Chawton, - en lille bitte by, men her boede Jane Austen hele sit voksne liv sammen med moderen og søsteren. Deres hus er der endnu, så der er museum, men flere ( 41) genstande fra hende selv. De har lige fundet noget gammelt tapet i en vindueskarm, og har nu fået lavet nogle håndtrykte ruller og sat det op i rummene igen ! - utroligt... og flot..

Var rundt der en times tid, og så gik ture mod Eastbourne, hvor der ventede en seng. Der var selvfølgelig tung trafik, så der var kø det meste af vejen. Sjovt nok, så er der ingen motorvej på tværs af sydengland, så alt forgår på små snørklede veje, der går ind og ud og op og ned hele tiden. Så man må bare følge trafikken, da overhaling er håbløst, og dødsensfarligt !..

## L Heltborg – England Wales.

---

Efter 2 timer kørte jeg ind i Eastbourne, og hen til mit gl. B&B, fik et værelse og gik ned til den lokale Thai restaurant og fik dejlig mad, der bare var stæææææææææææææærkt.. - Gik lige en lille tur langs promenaden i det gode vejr, og så ellers tilbage og i seng. -

Kørt:            253 km            i alt 3160 km.

Vejr; endeligt lidt sommervejr med sol og 26 gr. og ingen vind..

# Tur til England og Wales juni 2017

---

**Dato:** torsdag d. 15. juni 2017

**Sted:** Eastbourne.

Havde lavet en aftale med B&B værten, om at lave en lille madpose, da jeg ville starte tidligt og så få lidt at spise på færgen. - kom, afsted kl 7 og så gik det hen langs kysten mod Dover. Jeg blev godt nok sendt lidt rund af min Gps, men kom da til Dover kl 10, og så ind i det kæmpestore haven område- Fandt en billet dame og fik en billet til næste færge kl 10. – fik lidt at spise og da vi så skulle ombord, sagde højtalerdamen at vi skulle til Dunkirk ! , og jeg troede jeg skulle til Calais ! - nå, ingen problem, da den ligger 15 km nord for. Men ved ikke lige hvordan jeg havnede i den færge .. - dog tog turen 2 ¼ time, så spildte en time.

Af færgen og så mod øst gennem nord frankrig. Nu skal man betale dyre domme for at køre på motor vejene i Frankrig, så Gps = ingen motorveje, - men det var den nu ligeglad med, så jeg kom to gange ind på A26, og da jeg skulle kører 250 km, så løber det altså op. Kørte nok 25 km. Og det kostede lige 6,70 €. Så jeg sad med kort og gps og rodede for at finde en anden rute. Efter nogen time endte jeg i Sct. Quintn, og da kl. var 18.15 så fandt jeg et B&B Hotel i udkanten af byen. Rigtig smart ide= de har 350 hoteller rundt over frankriig og tyskland, bygger dem ude i et industriområde udenfor byen, hvor man kan parkere og sikkert få en rimelig grund.. Så et meget pænt hotel uden de store faciliteter og service, men et pænt værelse med morgenmad =60 € ..

Jeg skulle jo have lidt at spise, men på den anden side af gaden var der selvfølgelig = en kineser der havde lavet en kæmpe restaurant med plads til 200 mennesker, og så var der ellers tag-selv bord, med alt hvad man kunne ønske sig, + man kunne få lavet sin egen wook ret efter ønske, - også Sushi var der masser af. og der var masser af mennesker , stadig ude i et industriområde... lækkert..

Lige ved siden af hotellet ligger der (igen) en kæmpe kirkegård fra 1918 med over 8000 døde. Byen her blev besat af tyskerne i 1914, så var belejret hele krigen. Der ligger også 575 soldater fra 1945. smukt anlæg, og utrolig pænt holdt,- som sædvanlig..

Kørt :            331 km.            I ALT 3491 km.            Snit = 20,83 km/lt.

Vejr: sol og sommer med 26-28 gr.

**Fredag d. 16, juni 2017**

**Sted:            St. Quentin , Frankrig.**

Eftger forslag fra Mogens L, så holder jeg i dag en slap-af-dag her i St. Quintin. – det skulle være en meget smuk by, så tager bussen til byen og kigger mig om.. så må vi se, om jeg kan finde tilbage igen..

## L Heltborg – England Wales.

---

Ja, jeg fandt nu aldrig en bus ind til byen – ”bare gå ned til Ford- der kommer den ” - men fandt aldrig ford, så gik ind til byen – 2-3 km. –

En meget smuk lille by , med en stor rådhusplads med et flot rådhus og et theater mv. rundt om er der flotte forretninger og fine gl. herskab villaer - typisk fransk by. På pladsen ved siden af ligger en kæmpe katedral, som er særlig bygget, da den har meget smalle stræbebuer.. smukt lavet. Indeni typisk katolsk, - mørkt og kæmpestort kirkerum, masser af små sidealtre, mange ude af brug. Et kæmpe orgel med smuk facade.

Fik mig lidt kaffe og en crossent - det er de altså bare gode til. Og sikke nogle bagere der er,- folk står i kø ud på gaden for at få brød. –

Gik lidt mere rundt og ned til kanalen der går gennem byen, og her er også et kæmpeminde fra 1918 og 1945. - De mindes altså deres faldne... og fra senere krige i Indokina..

Tilbage til torvet og fik dagens middag i en lille cafe med udsigt til gaden, og det er jo hyggeligt at sidde der at kigge på alle de smukke piger der kommer forbi .

Fik nu dejlige ravioli – hjemmelavede og lækker tærte med kaffe.. fint nok-

Havde været på turist bureau og fået et kort og en busplan, så da jeg var træt, gik jeg på torvet og fandt en bus, og busmanden lovede at give besked når jeg skulle af – og ganske rigtigt lige ud for Ford manden – 200 m. fra B&B !

Så nu må det være tid til en slapper.

Når jeg nu ser billederne igen, så er jeg ret sikker på, at jeg har boet her før, faktisk på det Ibis hotel ved kirken. – det må være mange år siden..

Kinesermanden fik lov at lave maden igen i dag. OK.. særligt is m/ frugter..

Kørt :            0 km.            Gået : 8-10 km.

Vejr: sol og vind - 20-22 gr.

# Tur til England og Wales juni 2017

---

**Dato: lørdag d. 17. juni 2017**

**Sted: St. Quentin, France.**

I dag bliver lidt transportdag, da jeg skal mod tyskland. - start kl 8.30, - sov faktisk til kl 7.00 . så træt og ikke fået indstillet det inde ur. -

Glemte lige: i går var jeg jo rundt i byen, og når kl bliver 12.00, så lukker alle forretninger og kontorer, og så er der middag til kl 14.00. - den gik vist ikke i DK..

Nå, havde lavet en køre plan, så jeg ikke sådan blev kostet rundt med som forleden dag. Det gik også fint nok de første 100 km. Men så smut en afkørsel, og så måtte jeg lidt rundt igen. Jeg kørte i dag kun på små sideveje, og sjovt at se de små landsbyer langs vejen. - de er alle sammen langeeee - tit 3-4 km. Og så ikke så brede. - ser ret sjovt ud.. men de er nu ikke så spændende som de små engelske byer.

De franske vejer er ellers super gode og super mærket. – undtaget at man skal betale motorveje.

Nåede på et tidspunkt ind i et hjørne af Belgien, og så er den gal: elendige , hullede veje, store beskidte industribyer.

Nå det blev kun kort, så var jeg inde i Luxemburg, og det er jo noget helt andet !- super veje, kæmpe lux villaer, lækre biler, store virksomheder, byggerier i gang over det hele, Kørte lige gennem selve Luxemburg by, og sikke nogle forretninger og kontorer...- Her er der altså penge..

Nå, nåede ind i Tyskland, og kørte mod Trier, - ville have sovet der, men var for tidlig på den, så kørte videre langs Mosel, og stoppede i en lille vinby, - Trittenheim - og fik et værelser hos en vinbonde, og det var mormor selv der var der og hun var mindst 87 år.. fik et fint værelser lige ud til mosel.. –

Åbenbart er vejen langs Mosel noget særligt for MC folk, for her er 40 mill. MCér.. + 20 mill. Mobilhomes.

Det er noget trættende at høre dem larme forbi hele dagen. . masser af hollændere og belgier, der er jo ikke så langt for en weekend tur.

Jeg bor jo hos en vinbonde, og jeg tror ikke det er nemt at leve af, de lejer alle værelser ud og sælger deres vin, men her ser noget tomt ud rundt om, og masser af skilte med ledige værelser.

Så jeg har altså været i 4 lande i dag: frankrig, belgien, luxenburg, tyskland..

Vejr. Overskyet og 20-23 gr.

Kørt                    348 km.            I alt 3843 km.

**18. juni 2017 søndag.**

**Sted: Trittenheim. Mosel**

## L Heltborg – England Wales.

---

Fik det fineste lækre morgenbord med kaffe og brötchen og pålæg, æg, + det hele. Lækkert.. og det var farmor der havde lavet det hele.. , snakkede med drengen (på 50), og han var ude i aftes for at sprøjte sine vinstokke, men maskine gik i stykker så han måtte låne en anden af naboen, for det Skulle gøres i aftes! For ellers går der råd i hans vin.. han har 5 ha. Med vin, og har en maskine der kommer og plukker det hele på ingen tid.. HAN LAVER selv det meste vin, og jeg fik 6 forskellige flasker med hjem..

Startede videre langs Mosel, og kørte gennem de mest hyggelige byer og smukke vinmarker op af bjergsiderne.. her er altså bare dejligt... - og selv om det er søndag, så havde jeg meget af vejen for mig selv.. kørte turen til Koblenz, og den er nok 190 km, men nok kun 90 i luftlinie. På en af bjergsiderne, var der nogle paraglidere der fløj ud over floden fra toppen af de høje bjerge. Flot. Og der kommer stadig en del store fragtskibe med kul og kort mv. Så også nogle kæmpestore krydstogtskibe fra Schweiz, med luksus kabiner og stort soldæk. – se billeder.. jeg stoppede i flere af de små hyggelige byer og gik en tur rundt i gaderne.. og der er jo også mange af de gamle slotte tilbage..

Nåede efterhånden til Koblenz, og så er det altså at komme gennem den !- en stor by der ligger på spidsen mellem Mosel og Rhinen, og så er der lige en del broer over,- nå pgs ordnede det for mig, så kørte lige igennem, og videre østpå til Wetzlar. En gammel hyggelig by, hvor jeg har været før engang. Efter lidt søgen fandt jeg mit gl. hotel og fik et værelse, og det er 300m. fra centrum. Gik en tur gennem de smalle gamle gade i fint fint vejr, og gik lidt kaffe og en stor lagkage med fløde ..

Her i Wetzlar ligger jo den store Leitz fabrik der laver Leica foto grej, og 500 m. længe ned af gader ligger en kæmpestor Carl Zeiss fabrik. Den lå opr i Jena, men den blev jo overtaget af DDR. Så man byggede en ny fabrik her. Den i Jena fortsatte med at lave kikkerter mv. af høj kvalitet. Der ligger i gaden et dæksel på stedet hvor det første foto blev taget i 1924 med det første Leica app.

På torvet mødte jeg en stor mængde Vespa knallerter. Det er den lokale klub der havde opvisning. Og nogle var virkelig flotte, og man kan få alle reservedele endnu..

Jeg mødte også en helt ung gut der kom i en Mercedes AMG S63, og sådan en har jeg godt nok ikke set før.. han troede jeg var p-vagt, da jeg tog billeder af hans bil, men han åbnede det hele for at jeg kunne se hvor lækker den er !- super.. hvid læder over det hele.. – se billeder.. må koste en formue.

Vejr ; dejligt sommervejr, sol og sommer – 23-25 gr. og let diset. ingen vind.

Kørt: 252 i alt 4095 gået : 4½ km.

# Tur til England og Wales juni 2017

---

**Dato:** 19. juni 2017

**Sted:** Wetzlar.

Igen en dag med sol og varme, fint nok, der er jo også noget der skal indhentes.

Fik det flotteste morgenbord jeg har set på turen - super lækkert.. rigtig tysk morgenbord..

Nu har jeg kørt mange km her i tyskland og ikke en m på motorvejen.. – Det betyder, at jeg er fri for os og larm, skal ikke køre i kø hele tiden, er helt fri for den tunge trafik, undgår alt vejarbejde på 7éren, og får så til gengæld en dejlig tur gennem det smukke land, gennem skove og masser af hyggelige-kedelige små byer, det går op og ned og ind og ud. Og ja, det tager nok lidt længere tid, men er ikke så stressende, og man kan jo stoppe hvor man vil..

Var ellers inde i en bank, for at veksle nogle £ jeg har fra England, - jo, det kunne man da nok, hvis man tog til hovedbanken i Frankfurt !.. – så det kan man bare ikke..- så glem alt om at have dkr. Med til reserve!

Så jeg kørte nordover ad de små veje til den lille by Eisernach. Nok ikke så kendt, men her ligger den store borg Wartburg.. – og ja, det var her Luther for 500 år siden gemte sig for paven i Rom. Og her han sad og oversatte den latinske bibel til en tysk oversættelse, så folk selv kunne læse den..

Selve borgen ligger på toppen af et bjerg, og man kører op gennem skoven ad snørklede veje, til en lille p-plads, og så må man selv gå de sidste 200 m. stejlt op ad nogle trapper. Og det var hårdt i 28 gr. og sol! – men nåede da op, og her ligger så en kæmpe stor borg helt oppe. Den består af en mængde forskellige bygninger fra 1500 tallet og de er fint bevaret. Der var en rundtur gennem hele slottet med sådan en høretelefon ( som så ikke virkede- fik en ny) og det var meget – meget flot. Med masser af gamle bibler og billeder fra Luthers og de gl. fyrsters tid..og flotte rum og smukke døre og udsmykninger. Var der nogle timer og så gik det ned igen af bjerget. – mødte for resten de første danskere på min vej de sidste uger.

Kom til en dejlig varm bil- 69 gr. og så gik det ned af bjerget og videre nordpå til en lille by Möhlhausen.

Det er en lille by med en bymur hele vejen rundt og med gl. byporte. Her er også mange fine gamle huse, og en masse ikke så fine.. smalle gader, mange store kirker, og i en af dem var J.S. Bach ansat som kantor og organist i 1707. Var på turistbureauet og de fandt et værelse til mig på det gl. bryggeri hotel. Det lå nogle 100 m. derfra, så fik det med det samme og hente mine ting. Fint gl. hotel med eget bryggeri midt i spisesalen, og et fint værelse.

Var lige en tur rundt i byen igen, og så var det tid til lidt at spise, prøvede på hotellet, men uhøflige tjenere, så gik igen. Nå, jeg ligner nok også en laron efterhånden. Men desværre ikke første gang her i tyskland.

**Vejr:** smukt sommervejr med sol og varme- 28 gr. og ingen vind.

**Kørt:** 217 km. I alt 4312 km. **Gået:** 6,3 km.



# L Heltborg – England Wales.

---

**Dato:** 20. juni 2017

Sted: Mühlhausen.

Fik fint morgenbord, og så ellers af sted nord-vest til den store by Göttingen. Her ligger stadig et kæmpe universitet og er nok tysklands ældste universitetsby. På vej ind i byen blev jeg stoppet af politiet. - Det var en samling studerende fra universitet, der lavede en spørgeskema undersøgelse, og da der kom en pæn pige hen til mig, ville hun høre hvor jeg kom fra, - og så var hun også fra Danmark ! - det var da pussigt..

Kom ind til centrum, og gik rundt i den gamle fine by, med mange fine huse og forretninger, og så er der masser af cykler! - helt dansk, og det er man ellers ikke vant til hernede. Fik dejlig kaffe og en lækker kage på et rigtigt tysk konditori, med kun det bedste.. – lækkert...

Efter nogle timer, fandt jeg bilen og fortsatte nordpå, af små hyggelige veje og gennem små landsbyer. Jeg kørte faktisk parallel med 7'éren. Men slap da for de grimme Kassel-bakker..mv..

Kom hurtigt gennem Hannover og nordpå til Celle. Har her et gl. hotel i sydenden af byen, - fik et fint værelse og så ellers i bad og en slapper..- Har kørt i 28-30 gr. og var godt gennemført...

Fik så maden her på hotellet og vil så i morgen gå en tur ind i byen, og efter hvad jeg kunne se, er det en meget – meget smuk by. Har kørt forbi den 47 gange, men aldrig været her.

Vejr: sol og sommer 28-30 gr.

Kørt: 243 km i alt 4555 km. Gået : 3,55 km.

## Tur til England og Wales juni 2017

---

**Dato:** 21. juni 2017

**Sted:** Celle

Det er altså et rigtigt fint gammelt tysk hotel jeg bor på, - boede har også for 4-5 år siden, og der sat den gamle senior og spiste sin mad i et rum for sig !- stil på den, - han er vist død og junior overtaget.

Fik god tysk morgenmad og fik pakket bilen, og kørte så ned i centrum.

Jeg har boet i Celle for 4-5 år siden og kørt forbi den 46 gang, men har aldrig været inde i selve den gamle bydel. Det er en rigtig gammel by, og hele centrum er med gamle 15-1700 tals huse - gade op og gade ned - masser af dem. Men det ser ud til, at de skal renoveres i samme stil, som i gamle dage, så nogle huse er bygget i 1980, men lignet et fra 1600 tallet, - men ideen er vel OK. Men de fleste var virkelig gamle. Der var torvedag idag, så centrum var pakket med blomster, ost, frugt, honning, osv. Boder. Fandt en god lille cafe, og fik lidt kaffe ude på torvepladsen i sol og 23 gr. hyggeligt.. Gik lige et par gader extra, og fandt en læder- og skomager, der sørme havde en gammel Singer 29 lignende maskine, han lavede al sin produktion på !. han havde dog sat en motor på !..

Da kl. var 11, startede jeg bilen og kørte hjemad, - første stykke til syd for Hamburg var på vej 3 – gl. hovedvej, og det kørte bare. Men kom så ind på no. 7, og så var det sket. 10-12 km. Kørte lige til Elb tunnelen, og helt op til Neumünster var der stop and go kørsel, så det var træls. Men efter Neumünster var der ikke mere vejarbejde og det gik ok til grænsen. Men det er så også det eneste stykke motorvej jeg har kørt i Tyskland..

Men er der nogen der skal sydpå til sommer, så god fornøjelse på ”7”, - det bliver et helvede at komme gennem Hamburg, og så de næste 2-300 km sydpå.. måske længere.. – de udvider den fra 2 til 3 spor, og det tager årevis..

Var hjemme i Bjert kl 16.43, og så var det bare at pakke ud og slæbe ind. De meget venlige naboer, har slået græsset og tømt postkasse og kigget efter huset. Og ½ time efter kom genboen med ny jordbær m/fløde, nye kartofter og nyt salat.. – så var aftens maden reddet !. takker...

Kørt : 3723 km i alt 4928 km. Gået 6,2 km.

Vejr: let overskyet med sol, - 22 gr.

**Sted:** Bjert

**Dato:** 22. juni 2017

Dejligt at komme i sin egen seng igen, og uden at pakke ud og pakke ind..

Så nu er det pakke ud, vaske x 5, kigge post osv.

## L Heltborg – England Wales.

---

Status for denne ferierejse:

**Veje:** fine veje i Holland og Frankrig, ok i England, stadig masse af vejarbejde i Tyskland.

**Hotel** har boet på små hoteller og i England næste alt på B&B og enkelte dage på små hoteller og Pubér. - har boet meget fine steder, og nogle enkelte noget skidt, B&B er blevet for dyrt men hyggeligt at bo hos folk. Det har været svært at finde B&B i England pga. Booking.com, som har smadret de små.

**Det gode:** det bedste jeg har set er nok landskabet i Wales, kulminen i Wales, den lille by Tenby i Wales. Også nogle fine slotte og borge.

**Det dårlige:** har set nogle frygtelige badebyer i sydengland, som er rene Disney-parker, Man skal virkelig passe på i DK, at man ikke hopper på den vogn. - de smalle veje i sydengland og wales, - det er ikke morsomt at køre på, og forstår ikke, at de ikke bliver lavet. - måske noget med ejendomsretten ?..

**Folk:** England : folk er altså søde, hjælpsomme, og vil gerne snakke og hjælpe.

Tyskland: har mødt nogle hovski-snokski tyskere, der ikke var venlige og hjælpsomme, og i trafikken er det MIG først.

**Højre/venstre** ingen problemer med at køre i England - det gik lynhurtigt og efter lidt tænkte jeg ikke over det mere - undtagen når jeg skulle ud på en vej fra en Benzinstation.. - og de første dag i frankrig, så kiggede jeg stadig th først !..

**Sprog:** det har ikke været noget problem: engelsk er OK, tysk er OK, fransk kan jeg ikke, og de kan ikke andet, men de forsøger da!, og det lykkedes for det meste. Selv hos den lille bager i landsbyen. I Wales talte alle engelsk, selvom alt var på walisisk.(skrift). Kan stadig ikke forstå, hvordan man kan skifte sprog så hurtigt , dasnk, tysk, engelsk, tysk

**Ulykker:** ingen ulykker, ingen tyveri, ingen tab, - bilen har kørt fint, = no problems.

**Alt i alt:** en meget fin tur med gode oplevelser, dog med lidt dårligt vejr i midten.